

Föreningsmedlemmar !

Välkommen till mellanårsträff lördag den 28 maj 2011.

Vid släktmötet med Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten i augusti 2010 beslöts att anordna en sammankomst utan årsmötesförhandlingar – mellanårsträff - med besök på platser med anknytning till släktens historia. Undertecknad kommitté utsågs att ordna denna träff.

Program:

Kl 11.00 Samling vid Bågenhuset i Dals-Långed. Parkera utanför Anton Olssons järnhandel eller Konsum, vilka ligger strax bredvid. Huset ägs av familjen Enbågen och har inte varit i vår släkts ägo, men enligt historien skall den ha givit upphov till släktnamnet Bågenholm.

Efter ankomsten dricker vi medhavt kaffe/dricka med tilltugg hos fru Peggy Enbågen. OBS!, var och en tar med sig dryck och fika samt glas, koppar etc. **Eftersom lunch-picknick intas först omkring kl 15 så anbefalles en stadig förmiddagsfika.**

Ca 11.45 – 13.15 Kort historik om husets historia. Därefter visning av Bågenhuset under initierad ledning av Peggy Enbågen.

Missa inte detta unika tillfälle, då vi har fått möjlighet att besöka denna privatägda klenod för att få insupa skönheten och atmosfären i detta herremanshus med anor från 1640.

Omkr. 13.30 Bilar vi vidare till själva gården Bågen i Laxarby (ca 20 minuters körtid), där Bågenhuset stod fram till 1938.

Ca 14.00 – 15.00 Vi tas emot av Fredrik Karlsson, som nu bor på gården, och som visar runt och berättar om gårdens historia och dess anknytning till namnet Bågenholm.

Efteråt intar vi **medhavd lunch-picknick** under 300-årig ekar invid Laxsjöns strand. Vid dålig väderlek får vi tak över huvud i Församlingshemmet invid kyrkan 3 km bort.

Efter pick-nick finns möjlighet att besöka Laxarby kyrka och se Svenskes vapensköld för den som har tid och lust. Vid intresse för denna ”extra” programpunkt, ange detta vid anmälan.

Läs gärna Olle Enbågens intressanta krönikor om själva husets och gården Bågens historia på <http://www.dalslanged.com> Klicka på sevärdheter och sedan på Bågenhuset.

Anmälan om deltagande senast 20 maj till ebbavonkrogh@hotmail.com eller på tel. 0534-105 96 eller 070-299 96 52.

Obs ! Var och en tar med sin egen förtäring, koppar, fat, bestick osv.

Tag gärna med barnen och ungdomarna till denna utflykt i ett försommarfagert Dalsland !



Bågenhuset i Dals-Långed en regnig marsdag 2011.
Foto Ebba v. Krogh