

Stolpboden vid Gäserudsstugan



Folke Erlandsson och dottern Camilla Lind framför stolpboden

Den vackra stolpboden som finns vid Gäserudsstugan härstammar från 1700-talets senare hälft.

Ursprungligen kommer boden från Jonsbo i Asslerud och har skänkts och flyttats till Gäserud av Erland Svensson Jonsbo cirka år 1933. Detta skedde strax efter det att Gäserudsstugan inköptes av Håbols Hembygdsförening år 1931.

Stolpboden har stomme av bilat liggtimmer. I framkant har väggarna en viss lutning utåt. I bakkant är dom lodräta. Härbret står på stolpar som huggits avsmalnande uppåt och med en krage som skydd mot möss. Innergolvet består av märkeklyvna stockar, som huggits jämna. Stockarna är i ändarna huggna till ca 5 cm tjocklek och som vilar på nedersta stocken. Sadeltaget har flack lutning och täcks av torv.



En intressant detalj är en gammaldags smäcker upphängning av en stigbräda framför ingången.

Stolpboden användes som förråd för sådant som inte skulle förvaras i källare. Det var förråd för saltat, rökt eller torkat kött. Förvaring av mjöl och spannmål och troligen också ull och lin.

Erland Svensson som var min farfars far var född den 14 januari 1849. Han gifte sig den 30 december 1870 med Anna-Greta Persdotter född den 10 januari 1841. Anna-Greta var syster till Olof Pettersson som var far till Wilhelm Petterson-Berger.

Erland och Anna-Greta fick 4 barn

Klara Elisabet f. 1878

Dina (Bina) Fredrika f. 1880

Otto Wilhelm f. 1885

Albin f. 1873-02-28 d. 1959-12-24

Bina och Otto förblev ogifta och bodde kvar och brukade Jonsbo under hela sitt aktiva liv, men flyttade som åderpensionärer till en stuga mer centralt i Asslerud där de slutade sina dagar.

Gården Jonsbo såldes i mitten av 1960-talet till Johan Mustad för en köpeskilling av 330.000 kronor. Jag själv deltog i försäljningen genom att delta vid uppmarkeringen av gårdens gränser.

Min farfar Albin Erlandsson (son till Erland, som skänkte Stolpboden, och som var uppväxt på Jonsbo) gifte sig Vilhelmina Thelning, född 1877-12-03 och dog 1960-06-16.

Wilhelmina kom från Bågenholm-Håbolssläkten och dotter till Carl Magnus Telning, född. 1836-11-05 och dog 1916-03-09 och hans hustru Märta Katarina Andreasdotter, född 1843-07-09 och dog 1912-11-03 (Tab. 198 i Löfgrens släktbok)

Albin och Vilhelmina bosatte sig i Åsen i Ed och fick åtta barn (Tab. 206 i Löfgrens släktbok)

Carl Evald f. 1901

Hildeborg f. 1903

Tor Valdemar f. 1904

Elin Paulina f. 1907

Albert f. 1910 d. 1926

Erland f. 1913 d. 1930

Verner Magnus f. 1915

Märta Vilhelmina Ingeborg f. 1921

Efter slutfört värv i Åsen flyttade Albin och Vilhelmina till Bäckefors och inköpte och drev där en mindre hyresfastighet, där de sedan bodde till sin död.

Jag heter Folke Erlandsson (Tab. 214 i Löfgrens släktbok) och är son till Tor Erlandsson och Karin född Johansson, som kom från Ödskölt. Jag är född och uppvuxen i Bäckefors men bor numera i Lysekil tillsammans med min hustru Mona. Vi har 2 barn Camilla Lind född 1968 och Christian Erlandsson född 1971.



(Olof Peterson var från Nössemark och blev lärling hos lantmätare Berger på Bälнас, Ed. Olof gifte sig med Bergers dotter Sofia Wilhelmina. Paret flyttade till Västerbotten, där Olof så småningom blev förste lantmätare i Västerbottens län. Sonen Wilhelm föddes i Ullånger år 1867.)

Folke Erlandsson/ Olof Bågenholm