

Medlemmar i Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten.

Vi har nu gått in i ett nytt århundrade och årtusende. Det låter ödesmättat och stort. Jorden, naturen och livet vet nog inte om detta utan snurrar på som vanligt och som om ingenting hänt. Det är ju den mänskliga/"västerländska" tideräkningen som är måttstocken.

En förening som samlas kring släktband och släkthistorik, hur kommer den in i sammanhanget? Vi kan spåra Bågenholm-Håbolssläktens band flera hundra år tillbaka i tiden, men inte tusen, för då fanns inga personregistreringar, ej heller någon skrivkonst. Nu har vi ett nytt årtusende där skrivkonst och kommunikation människor emellan har utvecklats till dator teknik. Sekelskiftet innebär att den vårdade handstilen alltmer bytes ut mot tryckbokstäver ur en skrivare. Bildkommunikation väntar om hörnet.

Att träffas och umgås har sitt värde. Men många känner inte varandra. Den personliga gemenskapen i släkter sträcker sig i regel till "kusingränsen". Sen upphör man att känna varandra närmre inom släkten. Då måste andra gemenskapsgrunder till om inte speciella relationer uppkommer. Varje förälder har ju sina band bakåt och det måste vara dessa band som löper samman någonstans som förenar. Förutom gemensamma rötter -det genetiska arvet- från någon förälder, finns också den historiska gemenskapen. Var och under vilka förhållanden förfäderna levde. Detta kan ge tankeväckande perspektiv på hur utvecklingen har varit både av levnadsstandaren och samhället samt under vilka förhållanden människor har levt och kan leva.

En sådan fysisk plats där banden löper samman är Gäserud. Det är tveksamt om vår förening över huvud taget bildats år 1948 om det inte funnits en samlande punkt i den gamla Gäserudstugan som då hade övertagits och rustats upp av Håbols Hembygdsförening.

I föreningens stadgar definieras "släkten" som ättlingar till bonden och skraddaren Per Bågenholm, född omkring 1686 och död 1743 och hans hustru Karin Eriksdotter. Den senare var dotter till Gäseruds dåvarande ägare och gifte sig med Per Bågenholm, som omkring år 1701 övertog halva gården Gäserud.

Föreningens ändamål, som det står i stadgarna är att:

- genom anordnande av släktmöten och på andra lämpliga sätt främja kamratlig samvaro och sammanhållning inom föreningen.
- verka för att släktens historia, minnen, traditioner, minnesmärken bevaras, dokumenteras, uppdateras och förs vidare.

Någon större verksamhet under senare år har föreningen inte haft, men lågan har hållits vid liv.

Viktigt och avgörande för framtiden är att yngre generationer intresserar sig för föreningens syfte och verksamhet. Om inte, är det ganska meningslöst att hålla på på sikt.

Vad är det med släkten som intresserar yngre generationer, eller vad behövs för att de skall bli intresserade? Ni föräldrar kan väl intervjua Era barn och vidarebefordra synpunkterna till någon i styrelsen.

Jag tror också att information och kommunikation måste ske i sådana former att det är i tiden och tilltalar ungdom.

Olof Bågenholm

Till Minne

Karin Bågenholm avled i febr.1999 i en ålder av 85 år. Hon var maka till framlidne polismästaren Ture K:son Bågenholm (tab 1321). Det var Ture Bågenholm som var den drivande kraften bakom bildandet av Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten. Han var också dess ordf. åren 1951 - 1958, då han hastigt avled.

Ingvar Lundquist avled den 4/1 2000 efter en tids sjukdom. Ingvar var mångårig medlem av föreningen och verkade som dess sekr. 1984 - 1998. Som sekr. var Ingvar kort men klar och koncis i sina skrivningar, en egenskap som är mycket värdefull. Protokollen skrevs på en skrivmaskin från seminarietiden på 1940-talet. I anslutning till det sista protokollet skrev han att skrivmaskinen upplevdes som något sliten liksom sekreteraren.

Sven Emanuelsson avled den 2/10 1999 genom en olyckshändelse. Det var ett hastigt och oväntat bud. Han var mångårig medlem i föreningen samt ledamot i styrelsen. Sven var alltid en hängiven medlem och hade ett positivt betraktelsesätt på saker och frågor. Han var alltid hjälpsam och tjänstvillig och utförde ett stort ideellt arbete på eget initiativ.

Olof Bågenholm