

SLÄKTANKNYTNING OCH SLÄKTHISTORIA

En medlems anknytning till släkten/familjens släkthistoria.

Karin Wiebe, tab. 1965, har skickat in sitt sätt att levandegöra sin släkthistoria. Det är ett mycket bra exempel. I en familj omfattar ju släkthistorien både fädernet och mödernet, vilket gör att man får koncentrera sig på någon gren. I detta fallet utgår Karin från sin morfar Fredrik Forsberg, tab. 1959, som gifte sig med Elin Bergman, som på mödernet härstammade från håbolssläkten genom Maria Eriksdotter – en syster till ”de sju bröderna”. Elin Bergman var född i Tydje i Dalsland och utbildade sig till sjuksköterska Röda Korset i Karlstad år 1885. Under sin tjänstgöring i Gävle träffade hon Fredrik Forsberg, som var vad man idag kallar civilingenjör vid Sandvikens järnverk. Deras son Erik Wilhelm blev sedan disponent vid detta järnverk.

Släktsammanställningen innehåller bibliografier över personerna samt fotografier. Det är en familjehistoria som är värdefull främst för ”den närmaste släkten”, det uppväxande släktet och för efterkommande generationer. Det blir annars lätt så att yngre generationer tappar tråden bakåt om den inte beskrivs och dokumenteras. Foton gör också beskrivningen levande och en stomme att hänga upp beskrivningarna på. Det är tyvärr inte möjligt att återge hela innehållet här. Hoppas detta exempel kan inspirera flera att göra liknande sammanställningar över sin familjehistoria.

Släktens äldre historia.

I Ivan Löfgrens släktbok Bågenholm-Håbolssläkten börjar släkthistorien i tabell 1. med Per Bryngelsson Bågenholm, som var gift med Karin Eriksdotter. Släkthistorien före den generationen är inte så mycket känd. På mödernet, d.v.s. Karin Eriksdotter har släktforskningar kunnat härleda anfäder ner till åtminstone 1500-talet. Man kommer då till den förste kände stamfadern Håkan Nilsson (Haquinus Nikolai) som var kyrkoherde i Frändefors och landprost över Dalsland under Gustav Vasas och Erik XIV regeringstid. Haquinus och hans ättlingar tillhörde en av det medeltida Sveriges största prästsläkter. Anders Edestam (1898 – 1977) har forskat fram denna del av släktens historia som publicerades i bl.a. ”En landprost på Dal och hans ättlingar”, som ingår i femte delen av ”Karlstad stifts Herdaminne”

Efterföljande sammanställning, som beskriver kända anfäder före Per Persson Bågenholm och Ingrid Jonsdotter har insänts av Sven Bertilsson. Hans hustru Gertrud tab. 1103 kommer från Fröskog och tillhör släkten. Sven som härstammar från Fröskog och Tisselskog kommer från familjen Lindberg (Se ÖFAL i Den sägenomspunna släkten). Sven har funnit en gemensam anfader med Gertrud i bonden Björn från Rölända. Sven härstammar från hans son länsman Segol Björnsson, medan Gertrud, Bågenholmare och ”Håbolingar” härstammar från sonen, kyrkoherden i Ed Laurentius Beroni (Lars Björnsson) Slutherus. På så sätt är Sven 12-männing med sin svärfar Karl-Ivan Lindberg och Gertrud 13-männing med deras barn. - Detta var en exercis i den högre släktforskarskolan -.

I sammanställningen är personer med stora bokstäver manliga anfäder. För anmödrarna är förnamnet skrivet med stora bokstäver. Far är angivet som **f** och mor som **m**. Det är kanske inte så lätt att följa och få struktur på de olika generationerna och släktskapslinjerna. Men bifogad ”artikel” är ett värdefullt faktamaterial.

Liknande material över ”anfäderna” har i prosaform publicerats av Leila Lidberg, tab 255, i boken Vendel och Vendela samt av Jan Vegelius i boken Den sägenomspunna släkten.

Olof Bågenholm