

# Släktföreningen Bågenholm-Håbolssläkten

1990



GÄSERUDSSTUGAN

Nedan följer en levnadsteckning om Carl Fredrik Bergman författad av Barbro Stare. Tack Barbro för detta arbete. Berättelsen är baserad på uppgifter som gått att få fram ur kyrkoarkivalier, bouppteckningar, militära rullor, husesynsprotokoll mm. Detta grundmaterial har sedan varit utgångspunkt för en levnadsskildring om hur det kan ha varit. Artikeln ger en trevlig blandning av grundfakta och dithörande prosa-material. Det är givetvis ett mycket omfattande arbete att få fram allt grundmaterial till en sådan här "historiedokumentär" berättelse. Carl Fredrik Bergman återfinns i Ivan Löfgrens släktbok i tabell 1289.

- - -

Ärade släktmedlemmar! Var inte så blygsamma med att sända in bidrag till årsskriften. Blir det inga skriftliga bidrag, så blir det heller inget att läsa. Det går inte i längden att förlita sig på några få händer som skriver. Det behöver inte vara några avancerade historiska berättelser. Barndomsminnen och liknande skildringar med anknytning till släkten duger gott.

Olof Bågenholm

#### CARL FREDRIK BERGMAN OCH HANS FAMILJ.

Det var under Gustaf III:s senare regeringstid, då tjusarkonungens lyskraft hade fördunklats och han smidde planer för att finna en förevändning att börja krig med Ryssland och det var det året Svenska akademien instiftades, det var år 1786. Den 2 september det året föddes Carl-Fredric Bergman på militiebostället Linheden i Edsleskogs (Hesselskogs) socken. Bostället låg högt i en vacker trakt med sjöar och skogklädda höjder. Hit hade familjen Bergman Kommit från Håbols socken. Fadern Abraham Bergman var vid denna tid förare vid Tössbo kompani av Västgöta-Dals Regemente och modern var Helena Bågenholm. Prästen, som döpte den lille pojken hette Lignell och hade kommit den korta vägen från den vackra röda prästgården invid den lilla vita kyrkan nere i byn. Som faddrar vid dopet hade föräldrarna bett den nyföddes farbror och faster, fältväbeln Johan Magnus Bergman och hans hustru Magdalena Höökenberg på Amundebyn i Tösse att komma liksom kaptenen Matz Gyllenspetz, som bodde på Käppenäs på andra sidan sjön i Edsleskog, alltså i socknen där de nyblivna föräldrarna bodde.

Carl-Fredric föddes som femte barn i faderns första äktenskap och makarna fick tillsammans sju barn, av vilka tre dog i späda ålder.

Det var i ett ganska burget hem Carl-Fredric såg dagens ljus. Modern, då 26 år gammal, var dotter till den förmögne riksdagsmannen Per Persson Bågenholm i Håbol och hans hustru Ingrid Jonsdotter. Med all säkerhet hade Helena Bågenholm fört med sig en stor del av sitt fadersarv vid giftermålet i slutet av 1770-talet. I det unga hemmet fanns alla de ting, som hörde till den välbärgade familjens behov under självhushållets dagar och säkert hade Helena fått gå i skola hos modern innan hon själv blev husmor.

2.  
Det mesta av det man behövde tillverkades i hemmet och mycket av arbetet på gården föll på kvinnornas lott. Att de tolv korna gav en icke oansenlig mängd mjölk vittnar de tolv mjölktrågen och de två mjölkbyttorna om i bouppteckningen efter mor i huset år 1792. Man bryggde själv sitt öl, alla gårdar hade en humlegård, och det blev en betydande mängd, som kunde förvaras i de fyra öltunnorna. Man använde säkert också redskapen för brännvinstillverkning och nog tog far i huset och drängen sig en sup ibland, när tungt arbete väntade dem. Det gick lättare då. De textilier, som man brukade till kläder, i sängar och till gardiner och duktyg, hade nog mor Helena själv vävt med hemspunnet lin och hemkardad ull, det vittnar både vävstolen och de fyra spinnrockarna om.

Men troligen hade det fina svarta sidentyget i kalasklänningen och tyget till den gula nankinkjorteln köpts hos någon handlande inne i den lilla staden Åmål, som genom sin sjöfart idkade handel utanför Dalslands gränser. Kanske hade Abraham Bergman betalat tygerna med någon egen produkt från Linheden, vars 17 får säkert gav mycket ull. De kontanta medlen var denna tid oansenliga.

Redan vi 6 års ålder blev den lille Carl-Fredric moderlös, då den då 32-åriga modern avled av "heftig feber" den 14 juni 1792, knappt tre månader efter att landets konung Gustaf III avlidit efter skottet på maskeradbalen i Stockholm. Helena Bågenholm lämnade efter sig den 37-åriga maken och deras fyra barn i åldern 1 - 15 år. Hon blev tidigt mor, bara 17 år gammal.

Bouppteckningen efter den avlidna underofficershustrun visar att hon hade kunnat klä sig i en svart sidenklänning, kunnat välja bland 9 par strumpor av bomull och linne och 5 par skor, kunnat ta på sig "öronringarna av guld", när hon tog emot släkt och vänner till kalas och bjöd dem att ta plats runt det målade slagbordet på de två målade och de andra omålade stolarna. Bordet hade hon dukat med den "stora fina duken" och de "sex serwetterna" och med sina tennljusstakar på bordet, där vaxljusen spred ett behagligt sken över "tallrikarna med rosor på" och över vinglasen och den "gamla carafinen".

Från väggen kom det lugna tickandet från vägguret och kanske männen efter avslutad måltid ägnade aftonen åt brädspellet, medan kvinnorna satt i soffan och ventilerade sockenskvaller.

Sommartid kunde man se de båda makarna komma ridande i bygden, de hade tre hästar och ett föl, och i stallet hängde både en "mansridsadel" och en "fruntimmer Ridsadel".

Men vad som kunde tyckas vara välbärgat och tryggt, hade dock en baksida. Skulderna i boet vid hustruns död översteg tillgångarna och det var många, som lånat familjen på Linheden pengar, både släktingar, vänner och grannar. Livet tedde sig med all säkerhet allt annat än ljusst för Carl-Fredrics far och han hade nog många mörka stunder på grund av penningbekymmer.

När Carl-Fredric var 25 år gammal fick han en styvmoder, då fadern år 1801 gifte sig med en 24-årig adelsfröken, Hedwig Wilhelmina Klingspor, vars far, kapten J.A.Klingspor var omgift med en syssling till mågen, Maria Spophia Höokenberg.

Barnaskaran på Linheden växte och Carl-Fredric fick fem halvsyskon innan familjen, sedan fadern erhållit avsked som fältväbel, flyttat till kronohemmanet Svälgen en mil från det gamla hemmet. Här såg ännu ett barn dagens ljus. Men då hade Carl Fredric redan varit utflugen från barndomshemmet i flera år, flyttningen till Svälgen ägde rum år 1815. Redan 1800 flyttade Carl Fredric till Ödskölt och sista gången han återfinns i barndomshemmet på Linheden är år 1806, då han som 20-åring för alltid flyttar hemifrån.

Att han skulle välja den militära banan var ett naturligt val, han följde i fars och farfars fotspår. Det gav en liten men trygg utkomst och en dräglig bostad även om risken att kommenderas till Pommern denna tid - under Gustaf IV Adolfs regering - var stor.

Första gången vi möter Carl Fredric Bergman i rullorna är i 1807 års rulla över Västgötha Dahls Regemente. Han är då volontären nr 143 på Strand av Tössbo kompani och har den 12 juli 1806 fått transport till rustmästare i Wedbo kompani. Den 24 september blev den då 23-årige rustmästaren befordrad till sergeant i samma kompani och efterträdde Samuel Nordström, som fått kommendering som fältväbel till Pommern.

Man får anta att han på något av de många släkthalasen förlorat sitt hjärta till kusinen Johanna Fredrica Bågenholm, dotter till hans morbror hovrättsauskultanten Johan Bågenholm och hans hustru Helena Nordström på Lerbäck i Dals Eds socken.

Bröllopet stod den 14 mars 1811 i brudens föräldrahem och Johan Och Helena Bågenholm hade rustat till ett ordentligt bröllop, när dottern Joahna Fredrica skulle giftas bort med kusinen sergeanten Carl Fredric Bergman från Lerdals stom i Lerdals socken på Dal.

På den ljusa vårkvällens turkosblå himmel tecknade de ännu kala träden ett sirligt mönster. I bröllopgården lyste det i alla fönster genom de "släta och rutiga gardinerna" och ljuslågorna reflekterades i den "stora spegeln i salen", där bröllopsmiddagen hade dukats upp på slagborden. Mor i huset hade tagit fram den 12 alnar långa drällsduken och de "fina drällsduksservetterna" och dukat med de nya tallrikarna, som hon hade två dussin flata och två dussin djupa av, liksom hon också tagit fram de 24 vinglasen och flaskfodralet med sina 8 flaskor i. Och det var med glädje hon dukade bordet med det äkta silvret, både det refflade med namn och det orefflade utan namn på.

Vilka var bröllopgästerna männe, som bänkat sig runt bordet och som serverades den rykande varma soppan ur soppskålen av tenn, soppan, som kokats i kökets stora gryta om 30 kannors rymd och som åt den goda pastejen, bakad i formen av koppar. Ja, vilka var de, bröllopgästerna?

Brudens och brudgummens närmaste, - mor, styvmor och bägge fäderna - satt på båda sidor om brudparet tillsammans med vigselprästen, som hette Lindblad. Runt bordet satt också brudens farbror och brudgummens morbror, den burgne riksdagsmannen Petter Bågenholm på Strand, där satt också den 67-årige majoren Adolph Fredric Eding, nära släkt med en av husets svärdöttrar, Märta Fredrica Eding, som var gift med en av sönerna i huset, lantmätaren Jacob Bågenholm. Familjen Eding bodde också i Dals Ed, på Onsön. I den glada skaran av gäster finner vi brudens syster Catharina, gift med lantmätaren Johan Dalin från Nyböle, och systern Maria Christina, gift med lantmätaren Erland Rosell, vilka bodde i Tisselskog. Där fanns flera vänner till familjen och det var en glad middag med god mat. Nya rätter bars in på de stora flata tennfaten, när brudens mor ringde i någon av de kopparklockor, som fanns i salen.

I köket var det liv och rusch, värmen från den öppna elden fick pigornas kinder att glöda och den lyste också upp hela köket tillsammans med ljusen i de fyra stakarna, som fanns där.

Och nog hade någon kalv och spädgris fått sätta livet till för bröllopsmiddagen, öl hade bryggs och i bränneriet hade man använt den större brännvinspannan och



man hade fyllt det 60 kannors stora brännvinsfatet - inte mindre än 157 liter 4  
mätt med moderna mått. Och i vinglasen glödde franskt vin köpt hos handlanden  
i Åmål. Ju mer dryckerna sjönk i glasen inne i salen, ju mer steg skratten och  
stojet runt bordet. Brudens far tog på sig sina glasögon och höll tal till brud-  
paret med både allvarsord, humor och en aning vemod i. Han gifte nu bort sin  
fjärde dotter och kanske kände han att hans dagar var räknade, de åtta "medica-  
mentflaskorna", som fanns i huset, vittnade om sjukdom.

När ljusen brunnit ner, de syltade päronen ätits upp och en och annan gäst  
slocknat vid middagsbordet, då bäddades det för brudparet i en av husets kam-  
mare med de "fina hållandslärfitslakanen", med "örngodtswahr" och det "brunran-  
diga Cattunstäcket".

Och när solen gått upp över den nya dagen, lät Johan Bågenholm drängen spanna  
för den 8-åriga skimmeln framför den ljusblå "schaiskärran" för brudparets färd  
till det nya hemmet, till sergeantbostället Lerdals stom.

Här föddes året därpå det unga paret's första av de tio barn, de skulle få.

I den oansenliga mangårdsbyggnaden trängdes den växande familjen, hos vilken  
även systrar till makarna Bergman tidvis bodde och det blev många gånger svårt  
att mätta alla munnar och man frågar sig om undernäring eller allmän svaghet var  
orsaken till att fyra av barnen dog redan samma år de kommit till världen i den  
lilla stugan på Lerdals stom. Vi vet att far i huset år 1817 fick en riksdaler  
som extra tillskott i kassan för - enligt kyrkoräkenskaperna - "morgon- och  
aftonringning".

Vilket umgänge familjen hade utöver släktingar är svårt att veta, då församling-  
ens präst varit slarvig och glömt att notera de flesta barnens dop i födelsebo-  
ken. Vi vet dock att åren 1824 och 1826 hade föräldrarna som faddrar till sina  
nyfödda valt riksdagsmannen Erik Paulsson och hans hustru Märta Christoffersdot-  
ter från Västra Lerkvälla ifrån hemsocknen liksom också sergeanten C. Nordström  
med hustru från grannsocknen Gesäter och barnens moster lantmätaränkan Cathari-  
na Dalin, född Bågenholm, som bodde på Stora Lerdalstorpet under militiebostäl-  
let. Där levde hon på underhåll från sina barn fram till sin död 1839.

Trots att själva mangårdsbyggnaden inte var stor, hade Carl Fredric Bergman myc-  
ket att bestyra och sköta om på gården. Där fanns bod samt redskap- hemligt- och  
svinhus, sammanbyggda under samma tak, där fanns källare, stall, fä- och fårhus  
och två lador med loge, allt enligt husesynsprotokoll av den 2 augusti 1823.

Vi ser att det också fanns kölna - torkhus - och en väl underhållen humlegård,  
"väl brukad" åker, gärdesgårdar och diken. Härtill kom träd- och kryddgård "i  
godt bruk" samt skog och torpet med ny stuga med förstuga, där alltså barnens  
moster Catharina Bågenholm tillbringade sina sista år.

År 1836 fick Carl Fredric ännu en mun att mätta under ett års tid, då den kän-  
da författarinnan Emelie Flygare-Carlén tog sin tillflykt till familjen på Ler-  
dals stom och där födde sin faderlösa dotter Catharina Rosaura (Rosa) Carlén  
den 9 maj. Den lillas far var Catharina Bågenholms då avlidne son, juristen  
Jacob Reinhold Dalin och alltså kusin till barnen Bergman. Han avled före dot-  
tern föddes och innan han och Emelie hunnit legalisera sin förbindelse, Redan  
året därpå tog den lillas farmors brorson, den barnlöse patronen Jonas Bågen-  
holm och hans hustru hand om Rosa som fosterdotter och gav henne sitt namn.

Carl Fredric Bergman avled den 2 juni 1838, 52 år gammal, enligt notering i kus-  
förhörslängden. I dödboken återfinns han tyvärr inte, återigen hade församling-  
ens präst varit slarvig. Fanjunkaren, som han kallas från 1815, lämnade efter sig

den 49-åriga änkan Johanna Fredrica Bågenholm och sex barn i åldrarna 12-14 år. Familjen bodde kvar på Lerdals stom långt efter familjefaderns död, och man kan anta att deras tillvaro var svår och fylld av penningbekymmer.

Bouppteckningen efter Carl Fredric Bergman är en sorglig läsning. Behållningen i boet täcker på långt när inte de många skulderna, som fanjunkaren dragit på sig och sin familj under årens lopp. "Utmätning i boet gjordes och pantren sattes i 3:dje mans vård". Bland det utmäta godset finner man fyra hästar, en ko, en kviga, en kalv och sex får med fem lamm. Bland de många skulderna hade pigan Ingeborg Jonsdotter en rest på 1835 års lön på 10 Rdl 8 sh att fordra och likaså hade drängen And. Nilsson en fordran på 1836 års lön med 12 Rdl. Där fanns skulden till handlanden Johan Engelke i Uddevalla, en skuld för vilken Carl Fredric tvingats lämna 30 lod silver i pant, i bouppteckningen värderat till 36 Rdl.

Han hade varit välklädd, fanjunkaren. Bland hans efterlämnade gångkläder noterar man en päls och "uniformsurbåt". Han hade ägt ridbyxor och "nattmyssor", skjortor och en näsduk och hade kunnat välja bland bättre och sämre stövlar. Han rökte sjöskumspipa med silverbeslag med tobak ur tobakspungen och med sina glasögon på näsan läste han antingen någon av de 24 böckerna han ägde eller ur "diverse tjänstgörings Reglementen", som också stod i hans bokhylla. Han snusade och han kunde ta sig en sup ur något av de två supglasen. Han mätte tiden med ett silverfickur. I kammaren på Lerdals stom stod säkert det halva dussin "kullerstolar med förgyllt skinnöfwerdrag" - de hade säkert stått i en ståndsmässigare omgivning innan de hamnade i den lilla stugan i Lerdal - och i kammaren stod också det runda tebordet av ek.

Vilka tjänster hade sonen Fredric och dottern Sara utträttat åt fadern, eftersom de hade en fordran på "tienstelöner för innevarande år"? Hade syskonen möjligen övertagit drängens och pigans plats i hemmet?

Hade Carl Fredric Bergman haft lika litet sinne för ekonomi som fadern Abraham Bergman hade haft? Gick bristen på ekonomiskt sinne i arv från far till son? Redan året efter faderns död lämnade den då 18-åriga sonen Anders Magnus föräldrahemmet på Dal och begav sig till Uddevalla för att så småningom bli sadelmakarmästare. I Uddevalla bildade han familj och bodde livet ut.

Brodern Ferdinand ställde kosan till det närbelägna Norge år 1845, där spåren efter honom försvinner och brodern Gustaf följde Anders Magnus till Uddevalla för att även han gå i sadelmakarlära.

System Elsa Katarina flyttade år 1854 till sin bror Johan Albert, lantmätare, som var bosatt i Högsbyn i Tisselskogs socken. Eftersom han var ungtkarl fick hon säkert mycket att styra och ställa i hans hus som husmor.

Den äldsta dottern på Lerdals stom, Sara Helena, blev "fäst" vid Johan Jacob Hagström, son till arrendatorn på gården.

Änkan Johanna Fredrica Bågenholm vistades långa tider hos sonen i Tisselskog, men som enligt Lerdals husförhörslängs försörjde sin mor, den fattiga änkan.

År 1868, 30 år efter mannens död, flyttade hon för gott till sonen i Tisselskog, men redan året därpå den 28 mars avled han och kvar på Högsbyn bodde som "inhyset", den fattiga modern och hennes lika fattiga dotter.

På Högsbyn fick Johanna Fredrica Bågenholm, 82 år gammal, sluta sina dagar som "fattig", långt från Lerbäck i Dals Ed, där hon fötts med en silversked i munnen i den välbärgade familjen Johan Bågenholm. Måne hon fick det liv, hon som ung brud hade drömt om en gång?

Barbro Stare

ÅRSREDOGÖRELSE 1989

Släktmedlemmar som gått ur tiden. Gun Danielsson, tabell 2224 den 13/2 1990.

Styrelsen har sedan släktmötet 1988 haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Olof Bågenholm, Ordförande.	Kamgräsvägen 10, 310 44 Getinge tel. 035/54057
Ingvar Karlsson, Vice ordförande.	Sidan Norra, 666 00 Bengtsfors tel. 0531/11262
Ingvar Lundquist, Sekreterare.	Geteryggsgatan 20, 416 78 Göteborg tel. 031/210786
Ulla von Zweigbergk, Skattmästare.	Första Långgatan 6 A, 413 03 Göteborg tel. 031/121244
Bertil Staland	Hästeskovägen 22, 311 37 Falkenberg tel. 0346/10205
Elisabeth Andersson	St. Havden, 660 10 Dals-Långed tel. 0531/33041
Henrik Jansson	Såggatan 61, 414 67 Göteborg tel. 031/240759

Suppleanter

Nils Bågenholm, Sven Emanuelsson, Carl-Eric Suttner, Mikael von Zweigbergk.

Vid släktmötet 1988 valdes som:

Revisorer: Ordinarie: Inga-Britt Nilsson, Gunnel Bågenholm.

Suppleanter: Bror Eriksson, Sigrid Gustavsson.

Valberedning: Per-Wilhelm Heimer, sammankallande, Carl-Olof Magnusson

Programkommitté: Astrid Bågenholm, sammankallande, Elisabeth Andersson,  
Olof Bågenholm, Greta Rödin, Marianne Skoog.

Ekonomi: Omsättningen har varit låg, liksom aktiviteten inom föreningen. Det blir kanske lätt lågaktivitetsår mellan släktmötesåren. Vidare har såväl vissa inkomster som utgifter ej reglerats under 1989 utan kommer på 1990 års räkenskaper.

Föreningens ekonomi är dock god och stabil. Tillgångarna måste dock alltid ställas i relation till dagens kostnadsläge för olika åtgärder.

De viktigaste inkomsterna:	Medlemsavgifter	1.185:-
	Räntor	2.504:-
	Gåvor	25:-

De viktigaste utgifterna:	Kontorskostnader samt	
	övriga föreningskostnader	454:-
	Uppvaktningar mm	185:-
	Skatter	2.930:-

Den 31/12 1989 var de bokförda:

Tillgångarna:	Bank- och postgiro	10.570:-	
	Konto för underhåll av Gäserudstugan	12.051:-	
	Släktfonden	15.855:-	38.476:-
Skulderna:	Håbols Hembygdsförening	812:-	
	Förskott å släktböcker	225:-	1.037:-

De penningmässiga tillgångarna var alltså 37.439:- högre än skulderna. Större delen av detta, 27.906:- är dock bundet i fonder. Den 31/12 -89 var det bokförda lagervärdet av Ivan Löfgrens släktbok Bågenholm - Håbolssläkten 28.076:-.

Register till Ivan Löfgrens släktbok Bågenholm-Håbolssläkten.

Bertil Staland har utarbetat ett register till ovan nämnda bok. Det föreligger i manuskript och avsikten är att det skall tryckas. Registret kommer att utgöra ett värdefullt komplement när det gäller att hitta i boken. Det omfattar dels ett personregister och dels ett ortnamnsregister. I personregistret är medtagna dem som i boken är angivna med för- och efternamn och som har egen tabell, d v s i regel föräldrarna i varje tabell. Vi ber att få återkomma när registret kan distribueras.

Slutligen önskar styrelsen Dig en TREVLIG SOMMAR!

Med släkthälsningar, juni 1990

STYRELSEN

Släktföreningen  
BÅGENHOLM-HÅBOLSSLÄKTEN

MEDLEMSAVGIFT 1990 mm.

Årsavgiften till föreningen för år 1990 är 50:-. Inbetalningskort bifogas. I årsskriften som utkom i slutet av 1989 angavs att i samband med att årsavgiften för 1989 betalades så kunde också årsavgiften för 1990 betalas. Många medlemmar ville ha god framförhållning och gjorde också så, men flera glömde då att betala för 1989. Skattmästaren kommer att bifoga uppgift om Ditt inbetalningsläge till föreningen om det avviker från vad som skall vara normalt.

Familjemedlemsavgift: En frivillig avgift om 5:- per ansluten och år. För maka/make och hemmavarande eller studerande barn utan egen familj.

Håbols Hembygdsförening: Den som önskar kan genom släktföreningen betala årsavgift om 20:- för medlemskap i nämnda förening. (Obligatoriskt om man önskar "Hembygden" nedan till det nedsatta priset).

Hembygden 1991: Den som så önskar kan erhålla Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok HEMBYGDEN för år 1991 till ett pris av 100:- inkl. porto. Den som önskar HEMBYGDEN för 1990 eller för tidigare år kan taga kontakt med föreningen (skattmästaren).

Gåvor till föreningens fonder - Fonden för Gäserudstugans underhåll - och Släktfonden ( - för släktforskning - ) är varmt välkomna. Även små bidrag mottages med tacksamhet. Fonderna borde vara avsevärt större för att möjliggöra vad som borde göras. V.G. angiv vilken fond Du önskar stödja.

Ivan Löfgrens släktbok Bågenholm - Håbolssläkten kan erhållas till ett pris av 180:- inkl. porto och emballage.

OBS! Ange på inbetalningstalongen avsändarnamn och vem/vad inbetalningar gäller för. Meddela också ev. adressändringar.

Föreningens postgiro är: 38 80 35 - 8

Inbetalningskort bifogas

Föreningens bankgiro är: 532 - 2136

Styrelsen



SLÄKTFÖRENINGEN BÅGENHOLM-HÄBOLSSLÄKTEN

MEDLEMSFÖRTECKNING 1990

Hedersledamot

Bågenholm Magnus 18 V:a Edsvägen 4 A, 668 00 Ed

Ständig medlem

Bågenholm Karin 1321 Drottninggatan 53 B, 252 22 Helsingborg

Övriga medlemmar

Ahlström Christina 1028 Vasavägen 5 A, 185 00 Vaxholm  
Ove

Albinsson Lisa 1627 Kungshällsvägen 23 A, 666 00 Bengtsfors

Alexandersson Allan 1721 Pl 2006, Bodalen, 668 00 Ed

Amundson Catarina 2053 Lavendelvägen 40, 668 00 Ed

Andersson Aina 1985 Dramatikgatan 12, 422 44 Hisings Backa

Herbert

Andersson Elisabeth 2052 St Havden, 660 10 Dals Långed

Andreas

Anna Sara

Berglund Ingrid 19 Solrosvägen 5, 663 00 Skoghall

Bojling Kerstin 1323 Örnstigen 10, 172 37 Sundbyberg

Marcus

Brinck-Odermalm Marianne 943 Örnäsvägen 48 B, 302 40 Halmstad

Bråberg Barbro 1754 Pl 1444, Hugeryr, 660 06 Bäckefors

Bågenholm Allan 2069 Jordan Terrace 636-1641, Atlanta, Georg. 30345, USA

Carl

Ethel

Bågenholm Astrid 17 Pl 1364, 660 10 Dals Långed

Bågenholm Elisabet 19 Björkgatan 5, 460 65 Brålanda

Johansson Roy-Conny

Anna Elisabet

Carl Magnus

Bågenholm Gunnel 18 Knektvägen 42, 433 69 Partille

Bågenholm Göran 908 Dreisch 37, 3300 Braunschweig, BRD

Martina

Bågenholm Lars 908 Bäckvägen 9, 440 92 Svanesund

Bågenholm Leif 10 Lindhultsgatan 21, 416 74 Göteborg

Viveca

Andreas

Bågenholm Magnus 1351 Löjtnantsvägen 10, 562 00 Norrahamar

Bågenholm-Baazius Gunnel

Baazius-Bågenholm Hans o. Helena

Bågenholm Nils 1025 Vädergränd 11, 271 34 Ystad

Bågenholm Olof 18 Kamgräsvägen 10, 310 44 Getinge

Fredrik

Cecilia

Bågenholm Per 19 Adolfsbergsgatan 4, 662 00 Åmål

Bågenholm Rune 908 Skogslyckevägen 25, 440 92 Svanesund

Lena

Bågenholm Sivert 10 Stegerholmsvägen 129, 421 67 V Frölunda

Birgit

Bågenholm Sven-Erik 1332 Hasslingegatan 3, 421 60 V Frölunda

Rita

Ann-Cathrin

Bågenholm-Ewerhard Elsie 1061 Mäster Larsgatan 10 B, 703 67 Örebro

Bågenholm-Sjögren Ingegerd 1319 Valhallvägen 135, 115 31 Stockholm

Sjögren Gerhard

Cargin	Ove	1982	Junohällsvägen 19, 112 64 Stockholm
Carlsson	Evy	2077	Vårholmsbacken 68, 127 42 Stockholm
Dalbratt	Ove	1255	Grafikvägen 14, 121 43 Johanneshov
Danielsson,	John	1007	Pl 682, Spetthult, 666 02 Fengerfors
	Signhild		
Danielsson	Tommy	1007	Mjölnaregatan 26, 461 33 Trollhättan
	Vibeke		
Emauelsson	Sven	1180	Pl 2161, Strand, Häbol, 668 00 Ed
Eriksson	Bror	1386	Klintvägen 5 C, 461 50 Trollhättan
	Eva Kristina		
Eriksson	Erik	1393	Pl 1437, Myrerud, 660 10 Dals Långed
Eriksson	Eva	2052	Ljustorp 3148, 810 33 Bergforsen
	Nils-Åke		
	Ulla o. Cecilia		
	Åsa o. Henrik		
	John-Albert		
Eriksson	Hanna	1393	Solbackahemmet, 660 11 Billingsfors
Eriksson	Inga-Maj		Marierovägen 35 F, 462 37 Vänersborg
	Erik		
Eriksson	Ingrid	1385	Skansgatan 7A, 462 31 Vänersborg
Eriksson	Signe	804	Parkvägen 9 C, 459 00 Ljungkile
Erlandsson	Lilly	1620	Tallundsvägen 4, 681 00 Kristinehamn
Erlandsson	Mats	210	Bronsåldersvägen 1, 542 45 Mariestad
	Anna-Greta		
Ewers can	Ingegerd	1364	Stålverksgatan 68, 724 73 Västerås
	Anna-Karin		
	Helena		
	Kristina		
Falch	Gladys	1093	Docentbacken 15, 104 05 Stockholm
	Jan		
Franzén	Ruth	753	O.D. Krooksgatan 42 B, 252 43 Helsingborg
Fredriksson	Anita	1007	Fornstigen 6, 668 00 Ed
	Anna		
	Johan		
Friberg	Bengt	741	Strandvägen 16, 571 38 Nässjö
	Birgit		
	Fredrik		
Friberg	Hugo	743	Sjögårdsgatan 31, 571 37 Nässjö
	Sonja		
	Per		
	Hans		
	Jan		
Fugman	Karin	1795	Plommonvägen 142, 741 00 Knivsta
Galle	Otto	467	Åkerstigen 6, 171 10 Ekerö
Gerdén	Karin	544	Trädgårdsgatan 3, 662 00 Åmål
Gillqvist	Hans-Christer	1697	Färgargårdstorget 22, 116 43 Stockholm
Gundenmark	Nils-Erik	2012	Gunnar Wennerbergs v. 33, 443 34 Lerum
	Ingrid		
Gustafsson	Per Börje	1009	Alegatan 1, 668 00 Ed
	Elnor Katarina		
Gustavsson	Sigrid	573	Sjöbacken 10, 668 00 Ed
	Sigfrid		
Hakefjäll	Anne Charlotte	1093	Midsommarvägen 48, 126 35 Hägersten
Hedlund	Gulli	1790	Hotell Funäsdalen, 820 95 Funäsdalen
Hedman	Kristina	1772	Rönnbärsvägen 10, 135 42 Tyresö
	Mats		
	Anna-Klara		
	Sofia		
Heimer	Elsa	1027	Pl 1364, Norebyn, 660 10 Dals Långed
Heimer	Per-Vilhelm	1028	Kärr, 681 00 Kristinehamn
	Marianne		
Helgesen	Aagot	1579	2450 Rena, Norge
Hellström	Börje	1073	Svartviksvägen 6, 2 tr, 161 32 Bromma
	Birgit		
Henricsson	Berit	869	Tappströmsvägen 10, 178 00 Ekerö
Holm	Lennart	1035	Dalby, 755 91 Uppsala
Huss	Ingegerd	1781	Edsgatan 59, 462 30 Vänersborg

Jansson	Henrik	2052	Såggatan 61, 414 67 Göteborg
Jansson	Lena	2052	L:a Havden, 660 10 Dals Långed
	Martin		
	Erik		
Jansson	Ulla		Sjökasen, 668 00 Ed
Johannisson	Edith	903	Virvelvindsgatan 4, 11 tr, 417 02 Gbg
Johansson	Edith	208	Tranbärsvägen 7, 460 65 Brålanda
	Egon		
Johansson	Rut	570	Malmvägen 2 A, 191 61 Sollentuna
Jonsson	Greta	2009	Byälvsvägen 39, 2 tr, 121 74 Johanneshov
	Erik		
Jonsson	Katarina	19	Pilgrimsvägen 6, 596 00 Skänninge
	Yngve		
	Petter		
	Erik		
Kadin	Anna-Lena	1027	Friggvägen 28, 852 45 Sundsvall
	Svante		
	Gunnar		
	Ylva		
Karlsson	Ingvar	2077	Sidan Norra, 666 00 Bengtsfors
	Barbro		
	Susanne		
	Anette		
Karlsson	Torkel	1206	Lövkullevägen 41, 433 Partille
	Birgit		
af Klercker	Inger	1170	Cathrineborg, Vadsbro, 642 00 Flen
Larsson	Eva	209	Rosenlundsvägen 28, 440 80 Ellös
	Jack		
Lidén	Asta	1183	Gäserud, 668 00 Ed
Lidberg	Leila	255	Bergsgatan 4, 150 30 Mariefred
Lindén	Margareta	1772	Sonettgatan 103, 422 55 Hisings Backa
	Sven		
	Kajsa		
	Magnus		
Lundell	Malte	1812	Bokvägen 8, 435 37 Mölnlycke
	Kerstin		
	Helen		
Lundquist	Claes	1023	Hyttegatan 56, 661 00 Säffle
Lundquist	Ingvar	1022	Geteryggsgatan 20, 416 78 Göteborg
	Ingrid		
	Eva	1007	Gotlandsvägen 7, 245 00 Staffanstorps
Lyhagen	Karl-Olof	399	Vallmästarevägen 125, 352 61 Växjö
Magnusson	Märta	399	Pl 1450, Hugeryr, 660 06 Bäckefors
Magnusson	Hanni	2039	Abbedikollen 16, Oslo 2, Norge
Moe	Iwan	1750	Karltorpsvägen 109, 461 52 Trollhättan
Nellström	Gunborg		
	Roy	1276	Pl 1152, 660 02 Bäckefors
Nelsson	Inga-Britt	1780	Remmene gård, 661 00 Säffle
Nilsson	Anders		
	Catarina		
Nilsson	Johannes	1780	Rotegatan 3, 531 41 Lidköping
	Christian		
	Johannes		
Nilsson-Granstrand	Lena		
Nilsson	Britta		Pl 2157 A, Häbol, 668 00 Ed
Olsson	Irene	1772	Pl 1721, Starlanda, Råggård, 450 63 Högsäter
Paulsen	Mary	1093	Ö Järnvägs-gatan 31, 542 33 Mariestad
	Ivar		
Paulsen	Terje	1093	Steigstrasse 10, 9535 Wilen-bei-Wil, Schweiz
Paulsen	Trond	1093	Sjögatan 1, 542 30 Mariestad
Paulsson	Hjalmar	1700	Pl 1412, 450 63 Högsäter
	Ulla		
	Kerstin		
	Roland		
	Ingvar		
	Martin		

Richertsen	Anne-Grete	1579	Wetlesens vei 48, Oslo 6, Norge
Rödin	Anne Greta Alf Andreas	180	Pl 2129, Gäserud, 668 00 Ed
Salomonsson	Stina	1693	Kobbarnäs väg 8, 416 64 Göteborg
Sandberg	Wega Erik Anna	1116	Edsgatan 11, 662 00 Åmål
Skogh	Marianne	390	Pl 5592, 666 03 Gustafsfors
Slavik	Margareta	1022	Nygatan 56 E, 311 31 Falkenberg
Staland	Arnold	1358	Eylingevägen 24, 139 00 Värmdö
Staland	Maj-Lis Bertil	1357	Hästeskovägen 22, 311 37 Falkenberg
Staland	Britt Gunnar Göran Karin	1357	Sernanders väg 13, 2 tr, 752 62 Uppsala
Staland	Lena	1358	Junivägen 9, Saltarö strand, 139 00 Värmdö
Staland	Margit	1359	Pl 2519, 450 63 Högsäter
Staland	Peter Fredrik Jakob	1357	Norra Kopparslagarg. 13 B, 803 11 Gävle
Stare	Bengt	1291	Edsgatan 1A, 462 34 Vänersborg
Steenberg	Barbro Thomas Oskar	2037	Boks 61, Voxenlia, 0325 Oslo 3, Norge
Stenrick	Reidun Synnöve Lars-Erik	1818	Trädgårdsgatan 9, 671 30 Arvika
Suttner	Malin Gerd		
Suttner	Carl-Erik	2099	Idungatan 9, 113 45 Stockholm
	George	2100	Hästholmsvägen 8, 4 tr, 116 44 Stockholm
Sween	Solange		
Svensson	Alfa	1579	2313 Tangen, Norge
	Kajsa	2054	Pl 584, Backa, 450 84 Bullaren
	Rune		
Svensson	Sonja	470	Rönnås, 430 10 Tvååker
	Anders		
Thehning	Iris	30	Malexandervägen 8, 590 10 Boxholm
	Torgny Catharina		
Vegelius	Elsa	2055	Karolinervägen 17, 464 03 Dals Rostock
Wernberg	Majlis	2137	Malmvägen 51 D, 191 47 Sollentuna
Wiebe	Fredrik		Gulkremlagatan 55, 199 45 Enköping
Wiebe	Karin	1965	Lexevägen 31, 803 57 Gävle
	Charlotta Carolina		
Wiechel	Anna Lisa	373	Furusundsgatan 14, 5 tr, 115 37 Sthlm
	Christian		
Wiechel	Elisabeth	373	Drottningholmsvägen 3, 112 42 Sthlm
Winqvist	Eva	10	Härslövsvägen 350, 261 90 Landskrona
Wägnegård	Per	1364	Bergmäns gatan 22, 431 30 Mölndal
von Zweigbergk	Mikael	1026	Ljungbackevägen 31, 439 00 Onsala
	Birgitta Fredrik Rebecka		
von Zweigbergk	Ulla	1026	Första Långgatan 6 A, 413 03 Göteborg
Örtemark	Lars	2366	Rölanda 3300, 668 00 Ed
Örtemark	Lena	2366	Grubbens gata 9, 112 32 Stockholm

OBS!

V.g. anmäl adressförändringar och ev. felaktigheter till skattmästaren:

Ulla von Zweigbergk  
Första Långgatan 6 A  
413 03 Göteborg