

Årsskrift 2010-2011

Föreningen
Bägerholm-Håpolsläkten



Gäserudstugan

Innehåll	Sida
Glädjen av våra rötter	2
Porträtt av Astrid Bågenholm	3
Släktforskning	7
Högkil	8
Årsredogörelse	11
Släktdag	14
Mellanårsträff	16
Minnesord	17
Medlemsförteckning	19

Glädjen av våra rötter

Jag som fått äran att ansvara för vår årsskrift heter Christina Ahlström och är sondotter till Elsa Heimer (f Bågenholm, 1027). Jag är uppvuxen i Kärr, Visnums-Kil utanför Kristinehamn men bor sedan drygt 20 år i Vaxholm utanför Stockholm tillsammans med min man Ove och vår son Gustav. Två döttrar, Hanna och Ingrid har flyttat hemifrån men finns nära. Jag arbetar som rektor i Rissne, Sundbyberg. Det är en mångkulturell stadsdel där många familjer saknar anhöriga efter flykt från oroligheter i hemländerna. Det blir då tydligt hur bra jag har det som har en stor familj och närhet till släkten som kan mötas i olika sammanhang. Inte minst det som släktmötet utgör.

Musik är ett stort intresse för mig och jag spelar fiol bl a i en stråkkvartett här i Vaxholm. Musik fick jag njuta av på mina föräldrars sommarfest som de arrangerade i juli där släkt och vänner samlades. Det blev allt från Chopin på piano, sång på spanska av min svägerska från Colombia till folkton av spelmanslag och solist som spelade Kantele. Även här blev det tydligt hur mycket värme och glädje som sprids när släkt och vänner kan samlas över generationsgränserna.

Redaktör: Christina Ahlström

Medverkande skribenter: Ebba von Krogh
Invar Helgesson
Olof Bågenholm
Tage Heimer
Torsten Heimer

Ett porträtt av Astrid Bågenholm

Hur många gånger har jag inte anlät till Norebyn under min uppväxt och funnit Tant Astrid och farmor (Elsa) ståendes vid spisen i köket och de ljuvligaste dofter spred sig. Kalops, ”köttkakor” mm. Dill användes rikligt och riktigt smör. Var det inte mat så var det kaffe med dopp. Apelsinskal



gav sockerkaka eller glasyr en frisk smak. Det var alltid lite extra att få hälsa på uppe i Tant Astrids lägenhet. Hon hade det så fint. Gästrummet med den blommiga tapeten och den fina soffan klädd i kretong. Att duka fint med riktig damast och servetter har jag ärvt och det blir alltid extra festligt när jag lägger på den fina duken som jag fått av tant Astrid.

Christina Ahlström

Astrids föräldrar var Lena och Petter Bågenholm. De gifte sig 1893 och fick sju barn. Astrid som var nr 6 i raden, föddes 16 september 1908 i Assgårdebyn, Håbols församling. 1915 började hon i skolan. Hennes lärarinnan hette Anna-Lisa Johnsson.

Våren 1920 sålde familjen Assgårdebyn och flyttade till Låköen i Järbo socken. Astrid flyttade över till Stora Böns skola. Två år senare flyttade familjen igen, nu till Krummenäs i Steneby. Astrid fullgjorde sin skolgång i Norebyns skola och fick sin blivande svåger Tryggve Heimer som lärare.

Under tiden i Krummenäs gick hon och läste i Håbols kyrka för pastor Johnsson. Astrid tillhörde egentligen Steneby församling men ville gå i Håbol eftersom hennes syskon hade konfirmerats där. 1924 dog Astrids far av brusten blindtarm endast 61 år gammal. Några av Astrids syskon hade då flyttat hemifrån och Astrid fick stanna kvar hemma för att hjälpa sin mor med gårdens skötsel. En uppgift blev bl a att förbereda bröllopet för system Elsa som gifte sig 1926 med Tryggve Heimer.

1928 flyttade mor Lena med sonen Magnus och döttrarna Ebba och Astrid till Skuggetorp, ett större jordbruk. Magnus arrenderade denna gård och tog därigenom över ansvaret för familjen. Eftersom Ebba fanns kvar hemma kunde Astrid åka till Göteborg för att börja studera till sjuksköterska, som hon länge hade drömt om.

Under 1930-talet utbildade hon sig i först till barnsköterska och får plats hos familjen Albert Gustavsson. (Denne G Albert Gustavsson var vid denna tid Göteborgs storbyggmästare, som byggde upp Sahlgrenska sjukhusets nuvarande stora byggnadskomplex). Astrid skötte familjens två döttrar och vänskapen och banden dem emellan bestod ända tills sjukdom och dödsfall avslutade kontakten. När flickorna växt upp kunde Astrid fortsätta sin utbildning mot sjuksköterskeyrket. Hon fick



anställning på Sahlgrenska sjukhuset och arbetade i många år på en privatavdelning. Ända fram till mitten av 50-talet bodde Astrid i de särskilda personalbostäder som fanns inom sjukhusområdet. Sin första egna bostad skaffade hon i ett höghus på Guldheden.



Astrid var mycket mån om sina patienter. Hon spelade och sjöng ofta i dagrummet för de sjuka i synnerhet vid juletid. Det hände några gånger att jag i försommartid plockade liljekonvaljer och skickade till henne. Dessa placerade hon ut på rummen.

Semestrarna tillbringades för det mesta hos syskonen på landet. Hon tyckte om promenader och vandrade ofta i skogen. Hon var en god svampkännare och kom alltid hem med läckra kantareller och annan ätlig svamp. Hon gjorde även en del utlandsresor till Italien, Frankrike och Österrike. Astrid slutade sin tjänstgöring på Sahlgrenska och gick i pension 1968. Hon hade några år innan låtit göra i ordning en lägenhet i Norebyns gamla skola, där systemen Elsa bodde. Här tillbringade hon större delen av åren som följde. 1995 flyttade hon till lägenhet i Ed och senare till Edsgärdets sjukhem, Astrid avled 26 juni 2003 nästan 95 år gammal.

Astrid var mycket släktkär och höll kontakt med alla syskon och syskonbarn. Astrid tyckte om att överaska. En gång på 1950-talet kom hon en julafton från Göteborg, utklädd till tomte och reste runt till syskon och syskonbarn i Taxviken, Skuggetorp och Norebyn. Det var en högtidsstund när Astrid kom till Norebyn i samband med julfirandet. Hon hade ju julklappar med sig!

November 2011

Torsten Heimer (systerson)

Det jag minns från barndomen är de fina julklappar och födelsedagspresenter vi syskonbarn fick. De var valda med omsorg och utifrån ett barns perspektiv och ålder. Aldrig något tråkigt typ näsdukar eller sockar utan något som man aldrig fick annars, något oväntat och vackert. Från utlandsresor kunde man också få något flärdfullt. Har fortfarande kvar ett armband med turkosa stenar från Italien. Tank att vara så generös mot syskonbarn utan tanke på att bli återgäldad.

Jag minns hur självklart det verkade vara för faster Astrid att bry sig om släkten, framför allt syskon och syskonbarn. Självklart att ta initiativ till kontakter, komma ihåg bemarkelsedagar och under ledigheter bege sig till släktingarna i Dalsland, hjälpa till och delta i festligheter. Hon tog oss kusiner från landet som kom till Göteborg under sina vingars beskydd och introducerade oss i stadslivets gåtor, precis som kusin Ulla. Det var omsorg- omtanke om släkten och vikten av att hålla ihop. Det som också tycktes självklart för faster Astrid, liksom hennes syster Elsa, var gästfriheten. När de båda bodde i Norebyn kunde man titta in apropå. Man kände sig alltid välkommen och inte att man kom och störde. Fägnades med kaffe och hembakat dopp. På det sättet prioriterade de mötet med människor och vikten av vardagskontakter. Till exempel ringde alltid min pappa Magnus till de båda systrarna varje dag och undrade hur de hade det (ofta hade de bakat, skorpor etc.) Den dagen det inte kom något telefonsamtal förstod de att han var död.

Det jag också tycker faster Astrid förkroppsligade var yrkesstoltheten. Hon krävde mycket av sig själv och således också av andra. Hon trivdes med kamratskapet på sjukhuset, hade ett spännande samarbete med åtskilliga framstående överläkare och professorer, som uppskattade henne eftersom

hon var att lita på. Hon lade ner sin själ i arbetet och patienterna och avdelningen var hennes andra hem. I hennes vård fanns åtskilliga personliga gåvor från tacksamma patienter, tex stora broderade dukar.

Det jag också förknippar med faster Astrid är stil och elegans. Speciellt för mig, som också är en flicka från landet, var hon noga med hur man uppförde sig. När jag på ålderdomshemmet hälsade på henne och tog mig en kopp kaffe från köket utan fat, tycket hon det såg slarvigt ut. Jag berättade att jag brukade skura mattor i sjön på Lilla Le mitt i samhället, men det tyckte hon inte passade sig att jag låg på knä och skurade mattor på gammaldags sätt, det gör man numera i maskin. Något som också hör till stil är att jag aldrig hörde henne skvallra eller prata illa om andra personer., det hörde i så fall till undantagen.

Jag kan fortfarande minnas hur fint och smakfullt hon hade det i sina lägenheter. Likaså mat som fägnades var vällagad. Det var aldrig något hafs eller slarv. Faster Astrid fick jag egentligen lära känna närmare först på hennes ålders höst, då hon flyttat till Ed, och eftersom jag var den närmaste släkting som bodde på orten. Jag hälsade på henne ofta, dels när hon bodde i egen lägenhet, men framför allt på ålderdomshemmet, ungefär varannan till var tredje dag. Hon visade sig vara en annan person än den uppfattning jag tidigare fått om den stränga och krävande, som man skulle ha respekt för eller rent av vara rädd för. Faster Astrid visade sig nämligen vara som alla andra, sårbar, stundom ensam, rädd och orolig för sjukdomar och vad som komma skulle. Det kändes meningsfullt att besöka henne för jag märkte att hon uppskattade det och hon visade det också. Vi hade trevliga kaffestunder, promenader, men det kunde också uppstå kalabalik och komiska situationer med skratt, inte minst tillsammans med faster Elsa. Jag blev imponerad av att se en gammal, nästan blind dam så kapabel, resolut och självständig och inte rädd för att fatta svåra beslut.

Faster Astrid har på sätt och vis varit en förebild på många områden. Hon var modig som vågade vara tydlig med att hålla på sina ideal såsom släktsammanhållning, att pliktmedvetet göra sitt yttersta i yrkeslivet, att hålla på stil och elegans och att också våga säga vad hon tyckte. Det är en imponerande livsresa av en bondflicka från Håbol att ta sig fram i livet, bli översköterska på en privat kirurgiavdelning på universitetssjukhuset Sahlgrenska, en manligt dominerad och akademisk värld, och där åtnjuta respekt av världskändisar, som t ex professor Gehlin, som var pionjär i Sverige på njurtransplantationer. Kanhända var det bland annat detta att vi båda gjort en klassresa och jobbat inom sjukhusvärlden och visste vad det innebar som gjorde att vi kunde känna samhörighet och respekt för varandra.

Ed 2011-11-14

Ebba von Krogh, brorsdotter till Astrid.

CV 1915 - 1924	Folkskola och fortsättningsskola
1924-1925	Hjälp i hemmet hos fam Anna Spetz, Göteborg
1925-1929	Hjälp i hemmet på Krummenäs
1929-11-01 - 1930-06-23	Elev på Ahlströms privata sjuk - förlossningshem <i>"Hon har visat stort intresse och med lätthet inhämtat det som bör kunna inläras. Hon har ett vänligt sätt är ordentlig, pålitlig och samvetsgrann. Sitt arbete har hon utfört till vår samt patienternas fulla belåtenhet varför vi på det allra bästa kan rekommendera henne."</i>
1930-09-01- 1935-01-20	Barnsköterska hos byggmästare Gustavsson I sitt rekommendationsbrev avslutar Fru Stina G med att skriva <i>"hon varit allt för familjen och lämnar därför en lucka i familjekretsen, som icke går att fylla."</i>
1935-1939	Göteborgs sjuksköterskeskola
1939-03-01 1940-01-01 - 1945-04-01	Assistentsköterska vid Sahlgrenska sjukhuset Sjuksköterska och avdelningssköterska <i>"Det är mig ett nöje att på det varmaste rekommendera henne till en plats som översköterska vid avd 1A som hon nu söker"</i>
1946-01-01- 1968	Översköterska vid avd 34, kirurgisk klinik Sahlgrenska sjukhuset

Sjuksköterskeutbildningen - historik

På 1880-talet blev kraven allt starkare på utbildning av sjuksköterskor. Målet var att få bildade kvinnor till vården vilket var svårt då sjuksköterskans status ännu var låg. Drottning Sofia, Oscar II:s gemål, som läst Nightingales böcker var den som kom att ge det nya yrket status (Holmdahl, 1994).

Den 1 oktober 1889 invigdes Sophiahemmet i Stockholm, grundat av drottning Sofia. Detta var ett sjukhus kombinerat med sjuksköterskeskola som skulle bli mönster för all kvalificerad sjuksköterskeutbildning i Sverige. Sjuksköterskeyrket hade tillkommit och därmed höjdes hela sjukvården (Bohm, 1961). I ett riksdagsbeslut och en kungörelse år 1919 skrivs *"Sjuksköterska är var och envar som fullständigt genomgått en av staten godkänd sjuksköterske-skola"*. Detta är första gången begreppet sjuksköterska klart och entydigt definierats (Holmdahl, 1994).

Sjuksköterskeutbildningen har sett olika ut under åren. På 1940-talet fanns sjuksköterskeutbildning både i städerna och på landsbygden. Landsortens utbildningar var ofta kortare och mer praktiskt betonade än de i städerna. De ansågs inte ha samma klass som städernas utbildningar, vilket ledde till olika hög yrkesstatus. År 1931 blev sjuksköterske-utbildningen treårig och den praktiska delen innefattade då ca 80 % av utbildningstiden. Innan man antogs som sjuksköterskestudent var man tvungen att gå som provelev för att visa att man var lämpad för yrket (Sjölander, 2005).

På 1930-talet blev det brist på sjuksköterskor i Sverige och frågan lyftes i massmedia vilket resulterade i att Allan Härsing som första svenska man började studera på sjuksköterskeutbildningen på dispens år 1949 (Ekstrand, 2005).

Sjuksköterskelegitimationen blev verklighet först 1957 då det beslutades att de som genomgått statlig sjuksköterskeskola eller av staten godkänd sjuksköterskeskola med godkänt betyg erhöll yrkestiteln "legitimerad sjuksköterska". Detta gav medicinalstyrelsen möjlighet att återkalla legitimationen vid misskötsel och blev på så sätt en trygghet för patienterna. Rent praktiskt innebar det en avgränsning mot underställd personal i och med att sjuksköterskan blev ansvarig för deras medicinska handlande mot patienterna. En symbol för detta blev innehavet av medicinskåpsnyckeln. Först nu fick även männen tillträde till utbildningen (Holmdahl, 1994).

1966 ändrades sjuksköterskeutbildningen i och med studiereformen. Internatet upphörde som boendeform, eleverna fick själva finansiera studierna med studielån, uniformen avskaffades och sjuksköterskestudenterna avsågs att ha ett privatliv och bilda familj. Under utbildningstiden upptog den praktiska delen ca 65 % av tiden. År 1982 övergick sjuksköterske- utbildningen från att vara en yrkesutbildning till att vara en högskoleutbildning. Från att vara ett kvinnoyrke underställt läkarkåren blev sjuksköterskeyrket en egen

profession grundad på specifik vetenskaplig kunskap. Sedan 1993 utgör praktiken endast 16 % av utbildningstiden (Sjölander, 2005).

Skälen för att söka sig till sjuksköterskeyrket har varierat genom åren. Den traditionella bilden att sjuksköterskeyrket är ett kall och att det endast är ett kvinnogöra stämmer in när kvinnor som började arbeta som sjuksköterskor på 40- och 50-talet berättar om sitt yrkesval. Att arbeta som sjuksköterska var något som var självklart redan från barnsben för dessa kvinnor, vilka såg en sjuksköterska som en auktoritär person. För en kvinna på 40-talet fanns inte så många yrken att välja på som ansågs passande för en kvinna. Sjuksköterska var dock då ett yrke till vilket endast kvinnor hade tillträde. I takt med att samhället förändrades ändrades även kvinnors möjligheter att arbeta utanför hemmet. Kvinnorna skulle dock hålla sig till kvinnoyrken, dvs. yrken som anses passa en kvinnas egenskaper. Vårdande yrken har alltid i samhället ansetts som kvinnoyrken (Sjölander, 2005).

Släktforskning. Jag har många gånger tänkt att

Visst vore det väl fascinerande att känna till vilka de förfäder var, utan vilka du inte vore du?

Som släktforskare får man av människor man möter oerhört ofta höra orden, 'ja, jag har många gånger tänkt att ...'. Det verkar som om i stort sett de flesta någon gång "tänkt" att de skulle ta reda på vilket torp i Värmlands urskogar det var som morfarsfar arrenderade. Men tråkigt nog har man sedan alltför ofta aldrig skridit från tänkande till handling, och frågan är – varför?

Sannolikt tänker sig de flesta, att de skall ta itu med saken, då den (utopiska) dagen kommer, då man "får tid", och vi uppmanar: Vänta inte tills du får tid – kör igång direkt! Du behöver inte ha några speciella blanketter eller andra prylar för att starta, utan det första du skall göra är att inse att du har 4 far- och morföräldrar, och så beslutar du dig för vilken av dessa fyra linjer du skall börja med. De flesta väljer kanske att börja med farfar och hans anor, men betänk att det där med "en släkt" är en väldigt teoretisk konstruktion, eftersom du är precis lika mycket släkt med mormors mormor som med farfars farfar. I vissa familjer umgås man ju t.ex. mycket mera med mors släkt än med fars och det där med att alla skall ha samma efternamn har man ju ofta gjort avsteg från både idag och på medeltiden. T.o.m. i adelssläkter hände det ofta förr i tiden att sonen tog moderns familjenamn, om det kunde anses "finare".

Nu tänker vi oss, att vi förmodar morfars släkt vara den mest intressanta av de fyra. Då gäller det att först fastställa när och i vilken församling morfar var född. Fråga mamma och/eller titta i gamla almanackor och biblar där det ofta finns anteckningar. När du noterat några troliga alternativ, går du till din dator och googlar på "Riksarkivet". Där kan du se vilket lokalarkiv som ligger bäst till för din del. Har du svårt att ta dig till det lokala Riksarkivet, det som förut kallades Landsarkivet, så kan man på nästan alla kommunbibliotek boka tid vid en dator med program för släktforskning.

Sätt dig vid datorn, känn att du har gott om tid, och experimentera dig fram.

Klicka in t.ex. något av programmen "ADOnline" eller "Skannade kyrkoarkiv SVAR" och gå in på rätt län och sedan församling och därefter FÖDELSEBOKEN för morfars födelseår. Där bläddrar du då digitalt bland sidorna tills du finner rätt datum och – titta! – förhoppningsvis står din anfaders förnamn där i dopnamnskolumnen, och inte bara det: på samma rad står även namnet på hans far och mor samt gården där de är registrerade som arbetstagare eller kanske t.o.m. som en av ägärfamiljerna.

Har prästen nu bara skrivit tillräckligt tydligt, så vet du alltså vad gårdens officiella namn var, och du går över till den nästa av kyrkans böcker, den s.k. HUSFÖRHÖRSLÄNGDEN för det aktuella året. En sådan listar alfabetiskt eller i prästens besöksordning alla gårdarna i socknen och det brukar finnas ett alfabetiskt register i början eller slutet av varje pärm. Slå upp den för dig aktuella gården och finn rätt familj. Där ser du nu hur din morfars far står överst i sin egenskap av familjens överhuvud och under honom står hustrun, alltså morfars mor, och så kommer alla barnen med födelsedatum och bland dem din morfar. Och det finns dessutom, vilket är viktigt, namnet på den församling (socken) vederbörande är född i eller kommer inflyttades från.

Nu har du alltså fått fram inte bara morfar och mormor utan även morfarsfar och morfarsmor och du kan börja göra upp ditt släktträd genom att anteckna alla namn och datum. Hur du gör upp ditt träd är helt enligt ditt eget tyckande – du väljer det som känns mest naturligt. Man kan t.ex. göra trädet "nedifrån och upp", d.v.s. med en lodrät tidsaxel, där man då hela tiden skriver föräldrarnas namn ovanför barnens. Det gäller dock att planera och komprimera trädet, eftersom man ju, då man kommit 5 generationer bakåt, rent matematiskt har att göra med 16 personer "i bredd". Trädet kan dock göras upp på hur många sätt som helst, och av utrymmesskäl kan du t.ex. välja att inte ta med flera än den ena av två makars föräldrar förrän i den

6:e generationen. Och observera, att du inte alls behöver ha med föräldrar till alla dina listade personer. Du väljer själv vems anor du vill följa, och så sick-sackar du dig bakåt i tiden.

För att få obegränsad plats i generationsbredd väljer kanske de flesta att istället skriva sina träd "från vänster till höger", d.v.s. med en horisontell tidsaxel. Föräldrarna sätts då hela tiden till höger om barnen och då kan du fylla på nya generationer på ytterligare blad åt höger och flera blad nedåt, då utrymmet så kräver.

Nåväl, du har nu alltså fått reda på morfarsfars födelseförsamling och -datum. Då går du in i kyrkböckerna från just den församlingen och så upprepar du proceduren och letar i födelsebok resp. husförhörslängd för nästa föräldrapar och så går du vidare bakåt. För varje ny person noterar du i ditt träd namn, födelseår, födelsesocken och kanske yrke och sedan samma sak för dödsåret, som du kan finna dels i husförhörslängden och dels i den särskilda dödboken. Vad som här sagts gäller i huvudsak för folk som bodde i landsförsamlingar. För boende i städerna är det litet svårare att hitta rätt, men principerna är desamma och beträffande hantverkare och offentligt anställda finns ofta speciella förteckningar.

Har du tur kan du genom kyrkans böcker finna dina anor ända från slutet av 1600-talet, för det var då Kronan av skatte- och försvarsskäl lagfäste att kyrkoherden i varje församling (socken) skulle föra bok över dess invånare. Trots detta är det dock mycket vanligt att kyrkböckerna i en viss socken börjar först en bit in på 1700-talet och väldigt ofta har vissa böcker förstörts av brand och/eller fukt och vissa kyrkoherdar hade en skrivstil som idag är helt omöjlig att läsa.

Men låt dig inte nedslås. Övning ger färdighet – du lär dig efterhand både att läsa svåra handstilar och att hitta nya sökvägar och det finns gott om litteratur för detta. Och ofta har någon under årens lopp sammanställt en skrift om den aktuella socknen, vilken kan ge dig åtskilligt av kött på benen, d.v.s. fakta om gångna tiders förfäder. Och kom ihåg att ingen släkt är "färdigforskad". Det finns alltid mera fakta att få fram och det är en upplevelse att själv se kyrkoherdens sirliga handskrift om just din förfäder och – kan man säga: förmoder? – nej, det får nog bli anmoder!

Oändligt mycket mera kan sägas om släktforskning. Det ovanstående är bara det allra mest elementära, vilket förhoppningsvis skall stimulera dig till att inte längre nöja dig med att säga "man skulle egentligen ...". Kasta dig in i kyrkböckernas värld genom att besöka närmaste bibliotek eller, helst, ditt lokala riksarkiv. Och konsultera gärna arkivarien där. Lycka till!

av Ingvar Helgesson

Författaren till denna artikel är inte medlem i vår förening – ännu. Han har dock perifera släktband från längre tillbaka i tiden, uppdagade genom hans släktforskning. Avsikten med artikeln är att försöka stimulera släktforskning. I årsskriften 2009 – 10 fanns en artikel av Malte Lundell om hur han släktforskat för att sprida kunskap om sina rötter för efterkommande generationer – "Moffa Maltas klätterträd". Det finns många sätt att gå till väga vid släktforskning. (Se författarens kommentar nedan i mailet). Om någon har tillämpat ett annat tillvägagångssätt än vad som framgår av nedanstående artikel, så tveka inte att skriva en artikel om det – för framtiden.

Olof Bågenholm

Hötkil i Håbol

Hötkil är en av de mest kända och omskrivna bland Håbolingarnas många gårdar på Dal. Därifrån räknar slakten sitt ursprung sedan början av 1700-talet och där har åtskilliga märkliga och färgstarka personligheter residerat och genom sin intelligens, affärsbegåvning och kunnighet skapat sig namn och rykte även långt utanför den egna bygden. Här nedan skall följa en sammanträngd redogörelse för gårdens ägarelängd från 1736 fram till vår tid, en period omfattande åtminstone sex led som gården varit i samma släkts ägo.

I ett av de äldsta beläggen för att gården var bebodd redan under tidigt 1600-tal heter det, att Christoph i Hötkil bodde där 1637. Från år 1654 finns antecknat att gården beboddes av Olof med

hustru och 1732 fanns tydligen tre familjer i Högkil nämligen Hans Person, Isak Nilsson och Anders Bryngelsson med hustrur.

Håbolsläktens stamfader Per Jonsson (1681-1746) och hans hustru i andra giftet Kerstin Eriksdotter (1703-1783) köpte 1 mantal Högkil för 1044:12 Daler Smt år 1736 enligt ett lagfärtsbevis, som utfärdats av häradshövdingen Carl Gustaf Löwenhielm. Under sitt första äktenskap var J bosatt i Tomansbyn i Ärtemark och har flyttade tydligen därifrån i samband med förvärvet av Högkil. Hustrun överlevde honom och gifte om sig med Bryngel Halvadsson, som var son till "CarlXII:s kunskaparekarl", den namnkunnige Halvard Bryngelsson i Klevmarken. Han bodde i Högkil till sin död 1780 och var bl a häradsdomare vid Vedbo-rätten. Detta äktenskap var barnlöst.



Per Jonsson hade två barn i sitt gifte med Elin Persdotter. med sin andra hustru, Kerstin Eriksdotter, hade han åtta barn. Bland de sistnämnda kan nämnas sönerna Johan och Erik, varav den förstnämnde gick den lärda vägen, antog namnet Edqvist och blev sekreterare i Kongl. Kammarkollegiet. Sonen Erik Persson (1731-1791) har blivit mest bekant som fader till de "sju Håbolsgossarna". Han blev efter energiska ansträngningar svärson till riksdagsman Per Bågenholm i Gäserud och hans frieri till dennes dotter Catarina (1742-1814) har blivit vida omtalat och utnyttjat av många författare som litterärt motiv. Erik Persson bodde senare delen av sitt liv i Håbols stom, som före honom ägts av svärfadern Per Bågenholm. Halva gården Högkil behöll han till sin död, men synes ha överlåtit andra hälften till äldste sonen Petter Eriksson, som sedermera blev ägare till hela hemmanet.

Om Catarina Bågenholm har mycket skrivits och hon har blivit föremål för både beröm och klander. Till hennes goda sidor får räknas den stora gästfrihet och givmildhet hon utövade, hon skänkte också platser till både Håbols och Nössemarks kyrkor, när dessa byggdes år 1794. Erik Persson avled 1791 och Catarina gifte sedan om sig med Petter Olsson från Bön, men blev tre år före sin död ånyo änka.

Petter Eriksson (1759-1826) var Eriks äldste son. han var en företagsam lantbrukare och kunde genom affärsbegåvning och kunnighet lägga under sig ett stort antal egendomar i häradet. Hustrun Ingegärd Andersdotter (1767-1851) var en driftig kvinna och förde för övrigt själv med sig i boet en betydande förmögenhet. Hennes föräldrar, häradsdomare Anders Andersson och hans hustru Gunla Persdotter i Dalen, var nämligen ägare till inte mindre än åtta gårdar i Rölunda och Råggårds socknar. Ingegärd överlevde sin man i 25 år. Hennes gravsten på Håbols kyrkogård bär utom namnuppgiften den märkliga inskriptionen "Under tiden ägare till 11 hela hemman i Wedbo härad". Förvisso en förmögenhet på åtskilliga miljoner kronor i dagens läge.

Håbolsmotivet har inspirerat många författare. I deras skildringar har ofta Ingegärd, hennes son Andreas och svärdottern Klara i Vagne fått figurera. Bland de mest kända av dessa skildringar kan nämnas Rosa Carléns Bröllopet i Bränna, Selma Lagerlöfs Bannlyst, Tor Emers Håbol en socken på Dal samt Thorbjörn Hwass Stämningar och minnen, många andra att förtiga. Prästen Gabriel Rundqvists mystiska försvinnande under en tjänsteresa i bygden har också gett upphov till en rik sägenbildning, romantiserade berättelser och till och med en filmskapelse.

Den som blev bonde i Högkil efter Ingegärd var sonen Anders Pettersson (1809-1877). han var gift med sin kusin Kajsa Magnusdotter från Assgårdebyn (1815-1877). Näste ägare blev dennes son Petter Andersson (1838-1894), den frejdade riksdagsmannen i bondeståndet, ofta kallad "Stormklockan i Sveriges riksdag" och tippad som den förste bonden i en svensk ministär - om han fått leva. Under hans tid skedde en del moderniseringar i Högkil både ifråga om byggnadsbeståndet och jordbruksdriften. A var bland annat också kommunalordförande i Håbol, landstingsman och han räknas som en av vägröjarna för den dalsländska kulturminnesvården.

Petter Andersson var ogift och gården omhändertogs efter hans bortgång av svågern Otto Emanuel Magnusson (1846-1908). Han var gift med Maria Erika Andersdotter (1839-1879). En del i gården gick till brodern Erik Andersson (1842-1896) samt hans hustru Sofia Ed (1845-1915) och en annan del till riksdagsman Anderssons syster Katarina gift med häradsdomare Carl Magnusson i Stommen. Huvudgården övertogs slutligen av ovannämnde Otto Magnussons son Petter Emanuelsson (1879-1922) som gifte sig med Jenny Galle (1889-1948). Petter Emanuelsson var en för sin tid modern bonde, han hade akademisk bildning och blev en aktad och kunnig förtroendeman i Håbol, ordförande i kommunalnämnden mm. Nuvarande ägare är E:s barn, Lilly maka till ingenjör Rune Marcus, Stockholm samt Inga-Britt, maka till godsägare Johannes Nilsson, Värmlandsbro. Den gamla gårdens manbyggnad, som något år tidigare blivit grundligt moderniserad, härjades julen 1948 av en ödesdiger ellsolycka, varvid både fru Emanuelsson och hennes dotter Karin omkom.

Tage Heimer
1963

Årsredogörelse 2010 och 2011.

Årsredogörelsen omfattar tiden från släktdagen 2010 t.o.m. juni 2012. Den ekonomiska redogörelsen omfattar kalenderåren 2010 och 2011.

Släktdagen 2010 genomfördes traditionsenligt i Gäserud den 7 augusti. Se referat i särskild artikel.

Mellanårsträff 2011

Inför årsmötet 2010 hade skriftligen inkommit ett önskemål om att kunna träffas varje år. Utsågs en kommitté att arrangera en mellanårsträff. Denna genomfördes 28/5 2011. Besöktes och guidades i Bågenhuset i Dals-Långed, gården Bågen i Laxarby och som avslutning Laxarby kyrka. Se referat i särskild artikel.

Medlemmar

Medlemsantalet utvecklas positivt. 18 nya har tillkommit sedan våren 2010. Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna i föreningen. Glädjande är att på senare år flera som varit familjemedlemsanslutna övergår till att vara egna medlemmar. Även flera barn och respektive tillkommer som familjemedlemmar.

Föreningens äldsta medlem är Lilly Erlandsson, tab. 1620 som fyller 100 år den 13/11 i år. Hon är nr 7 i en syskonskara på 11. Den yngsta lär vara Åke Eden född 21 januari 2012. Lite kuriosa, det är 100 år mellan äldste o yngste medlemmen!

Nya medlemmar

Manja Bågenholm tab. 1351. Ragnar Emanuelsson tab. 1182. Ann-Chatrine Erlandsson tab. 210. Lena Erlandsson tab. 210. Folke Erlandsson tab. 214. Margareta Janhäll tab. 1364. Anna-Sara Perslow tab. 2052. Inga-Maj Stake tab. 1300. Lilliertz Stake tab. 1300. Helena Svensson tab. 197. Ylva Wigh tab. 255. Karolina Wigh tab. 255. Hanna Wigh tab. 255. Eida Bågenholm tab. 7. Ralph Bågenholm tab. 7. Siv Jansson tab. 1728. Fredrik Friberg tab. 741. Rolf Tageson tab. 1817. Maria Hennings Palmer tab. 45.

Nya fullbetalande medlemmar som fyllt 20 år

Gustav Andersson tab. 1784.

Nya Familjemedlemmar

Mona Erlandsson (m) tab. 214. Emma Svensson (b) tab. 197. Ingemar Wigh (m) tab. 255. Gerd Stennrick tab. 1818. Åke Edén tab 2052

Släktmedlemmar som avlidit

Leila Lidberg tab. 255 den 16/9 2010. Claes Lundqvist tab. 1023 den 15/8 2011. Birgit Friberg tab. 741 den 11/11 2011. Nils Bågenholm tab. 1025 den 28/12 2011. Gunhild Hennings tab. 45 den 22/3 2012. Greta Jonsson f. Eriksson tab. 2009 den 23/3 2012. Inga-Britt Nilsson tab 1780 den 28/3 2012.

Föreningens hemsida

www.bagenholm-habol.org hoppas vi skall vara till nytta för medlemmarna. Där finns inlagt "det senaste" förutom grundinformationen om föreningen. De artiklar från årsskrifterna som finns digitala är också inlagda på hemsidan. Vi hoppas att även äldre artiklar skall kunna läggas ut så småningom. – Utnyttja hemsidan för information och kommunikation!

Via hemsidan kan Ni nå kassören för ärenden om betalningar, medlemskap mm. Det går också att maila till föreningen, vilket går till ordf. Avsikten är också att medlemmar kan bidra med material (t.ex bilder, berättelser, kontakter, bra länkar mm).

Kontakta då ansvarig (webmaster), eller Christina Ahlström, som är redaktör för årsskriften. Alla teman hälsas välkomna, gärna med utgångspunkt i eller som står i relief till släktens historia. Det kan tex vara att skildra en gård eller plats, en enskild gestalt eller familj, eller någon händelse nära eller fjärran i tid, egna upplevelser eller minnen.
Frågor besvaras av Christina på 0763-456 542 eller via mail christina.ahlstrom(a)rauk.nu

Facebook

Vid årsmötet 2010 lades förslag om – och beslöts att – öppna en facebook-grupp i föreningens namn. Denna kan nås via föreningens hemsida. Ansvarig är Anna-Sara Perslow. Utnyttja denna möjlighet till kontaktnät medlemmar emellan. Ca 40 har hittills visat sitt intresse.

Styrelsen

Med hänsyn till att styrelsen är kringstridd runt om i landet sker reguljärt styrelsemöte i anslutning till släktmötet. Däremellan förekommer telefonkontakter vid behov samt cirkulärskrivelser för information och i frågor där styrelsens uppfattning behöver inhämtas.

Styrelsen har sedan släktmötet 2010 haft följande sammansättning:

Namn	Uppdrag	Adress	Tel
Olof Bågenholm	Ordförande	Kamgräsvägen 10, 305 76 GETINGE	035/54057
Ingvar Karlsson	Vice ordf.	Sidan Norra 506, 666 31 BENGTSFORS	0531/61262
Anna-Lena Kadin	Kassör	Friggvägen 28, 857 40 SUNDSVALL	060/610019
Elisabeth Jonsson		Stora Havden 20, 660 10 DALSLÅNGED	0531/330 41
Henrik Jansson		G:a Hörhagevägen 12 438 93 LANDVETTER	031/945443
Margareta Slavik		Box 130 311 06 HEBERG	0346/40034
Ewa Lyhagen		Slaktarevägen 5 245 35 STAFFANSTORP	046/257585

Styrelsesuppleanter: Carl-Eric Suttner, Mikael von Zweigbergk, Fredrik Bågenholm och Mats Lundqvist.

Vid släktmötet 2010 valdes som:

Revisorer: Ordinarie: Anders Nilsson och Christina Ahlström.
Ersättare: Lena Jansson och Margareta Hartman

Valberedning: Carl-Olof Magnusson, sammankallande, Ulla Jansson och Ebba von Krogh. Till ersättare nyvaldes Kajsa Svensson.

Släktdagskommitté: Elisabeth Jonsson, sammankallande, Anna-Lena Kadin och Elisabeth Michaelsen samt som ersättare Ylva Kadin.

Webmaster är Fredrik Bågenholm

Ekonomi

Nedan redovisas föreningens ekonomiska situation sammantaget för kalenderåren 2010 och 2011.

De viktigaste Inkomsterna

Medlemsavgifter	14.225:-
Värdeökning räntefond	1.377:-
Gåvor till fonderna	2.205:-
Försäljning av släktböcker och register.	1.840:-
Portoersättningar vid släktboks försäljn.	<u>65:-</u>
Summa	19.712:-

De viktigaste utgifterna

Kontorskostnader	3.244:-
Hemsida	1.876:-
Årsskrift	2.245:-
Omkostnader släktmöte	1.824:-
Mellanårsträff 2011	2.924:-
Uppvaktningar mm.	520:-
Samverkan med Håbolssläktföreningen	<u>1.041:-</u>
Summa	13.674:-

Den 31/12 2011 var de bokförda

Tillgångarna

Kassa, plusgiro och bankmedel	26.212:-
Fonden för	
Gäserudstugans underhåll ¹⁾	30.678:-
Släktfonden	<u>26.374:-</u>
Summa	83.264:-

Skulder: (Anm. Det finns en viss eftersläpning av fakturering för hemsidan). _____ 0:-

- 1) Anm. Ett av styrelsen beviljat bidrag om 10.000:- till Håbols Hembygdsförening för underhållsåtgärder på parloge och stolpbod har inte utbetalats.

Den 31/12 2011 var det bokförda lagervärdet av Ivan Löfgrens släktbok Bågenholm-Håbolssläkten samt registret till denna bok utarbetat av Bertil Staland 34.060:-.

Samarbete med Håbolssläktföreningen

Diskussioner om samarbete och ev. sammanslagning av föreningarna har pågått i några år. En redogörelse för detta finns i verksamhetsberättelsen 2010 (se årsskriften 2009 – 2010). I Håbolssläktföreningens styrelse och vid sitt årsmöte 2010 har en majoritet beslutat att inte verka för en sammanslagning. Vid den efterföljande diskussionen på vårt årsmöte framkommer att vår förening fortfarande är intresserade av en sammanslagning. Årsmötets beslut blev efter styrelsens

förslag att ställa sig öppen i sammanslagningsfrågan och avvakta om nya infallsvinklar uppkommer. Något nytt i frågan har inte uppkommit (juni 2012). Respektive föreningar skickar inbjudan till varandras årsmöten, vilket innefattat alla intresserade medlemmar i respektive föreningar. Vidare förekommer utbyte av respektive årsskrifter mm.

Medlemsavgifter har i år kommit in på ett bra sätt, vilket styrelsen är tacksam för. Några medlemmar slirar dock med avgiften. Dessa uppmanas att kontrollera i gömman för obetalda räkningar, så slipper vi besväret med påminnelser.

Tack ! till alla Ni som ger frivilliga gåvor till föreningens fonder. Det känns alltid värmande för kassör och styrelse att det kommer något utöver "uppbörden". Även små bidrag mottages med tacksamhet. Det är extra roligt när medlemmar över 80 år som är befriade årsavgift skänker något till fonderna. **Tänk också på möjligheten att ge ett medlemskap som introduktion till barn eller barnbarn som ännu inte fått upp ögonen för föreningen.**

Angiv vilken fond Du önskar stödja, *Fonden för Gäserudstugans underhåll* - eller *Släktfonden*. Föreningens **Plusgiro** är: 38 80 35 - 8

Ivan Löfgrens släktbok Bågenholm-Håbolssläkten med register utarbetat av Bertil Staland kan erhållas till ett pris av ca 320:- inkl. porto (portokostnaden kan variera). Kontakta föreningens ordförande.

Med släkthälsningar, juni 2012.
STYRELSEN

Släktdagen 7 augusti 2010



En solig och varm lördag träffades ett fyrtiotal medlemmar i Föreningen *Bågenholm-Håbolssläkten* på Gäserud. Vädret avspeglade sig sedan i en trevlig stämning på gårdstunet till Gäserudsstugan, där för varandra bekanta men även obekanta släktingar kunde knyta ihop sina trådar och rötter bakåt i tiden. En del nya medlemmar tillkom under träffen. Samtalen fortsatte under lunchen, som bestod av rostbiff och annat läckert kallskuret, potatissallad och tropiska frukter samt franskinspirerade ostar - knappast något våra förfäder bjudit sina

släktingar på vid de stora kalasen. Maten hade sannolikt för hundra år sedan bestått av söndagsstek, brunsås, kokt potatis och andra kokta rotsaker.

Årsmötet avhölls under okomplicerade former, där en nymodighet togs upp och beslutades om - kontaktnät på Facebook!

Kaffet avnjöts med tårta i tiden: maräng, grädde och frukt. Kaffeunderhållning bjöds med fiolspel av Christina Ahlström och Ylva Kadin, vilka på ett ypperligt sätt för den i släkten omhuldade musiktraditionen vidare.

På seneftermiddagen träffades alla utanför Håbols kyrka för en beskrivning av de upprustade gravstenarna vid "Höge Kils lägerstad". Vår förening har bidragit till upprustningen genom ett bidrag på 8.000:-. En välbehövlig uppdatering av släktsammanhången gjordes av Olof Bågenholm och Ragnar Emanuelsson. På detta sätt blev våra förfäder mer "levande" för oss i släkten. Ragnar har även deltagit i upprustningens genomförande. Olof Bågenholm guidade oss genom kyrkans historia och berättade även om de gåvor som skänkts till kyrkan av gamla släktmedlemmar och släktföreningen (bl.a. en brudkrona). Mötet avslutades med helgmålsringning samt musik framförd av Christina Ahlström och Ylva Kadin. Avslutningsvis sjöngs unisont Dalslandssången.



/Gunnel Bågenholm

Mellanårsträff lördagen den 28 maj 2011

”En underhavande under säteriet Bågen i Laxarby socken, till yrket skräddare, begav sig utrikes och antog namnet Bågenholm i början av 1600-talet. Hemkommen köpte han om några år fastighet i Håbols socken. Hans son, bonde, bodde i Gäserud och efterlämnade sin ärvda förmögenhet till sin son Per i Gäserud, bonde, riksdagsman, förständig och mycket ansedd i bygden”



Dessa rader, skrivna av släktbokens författare Ivan Löfgren, blev naturligt nog utgångspunkten vid upplägget av en ”mellanårsträff” för medlemmarna i Bågenholm-Håbolssläkten, ett önskemål, som framkommit under årsmötet 2010. En programkommitte bildades, där man riktade in sig dels på ett studiebesök på gården Bågen, vår stamfars födelseplats, dels Bågenhuset i Långed, den f.d. mangårdsbyggnaden från 1600-talet. På 1800-talets mitt blev detta hus ersatt med en ny mangårdsbyggnad och ”degraderades” till lager- och verkstadslokal. Genom ägodelning kunde dock det gamla huset säljas och togs tillvara av sonen till förre

ägaren av Bågen - järnhandlare Anton Olsson. Dennes söner tog ansvar för att huset märktes, revs och återuppfördes i sitt ursprungliga skick, ett arbete som kunde slutföras 1938.

I ett för årstiden kyligt väder samlades ett 25-tal släktmedlemmar vid Bågenhuset i Dals-Långed. Vi hälsades välkomna av Ebba v Krogh, som tillsammans med Bertil Malmberg och Lena Erlandson lagt upp dagen. Efter att de medhavda kaffekorgarna länsats, bjöd Peggy Enbågen, svärdotter till Anton Olsson och nuvarande ägare till Bågenstugan, på en mycket intressant rundvandring i detta förnämliga museum. Där fanns dyrgripar från 1600- och 1700-talen men även bruksföremål av modernare snitt. Vackert porslin, konstverk från olika sekler, möbler – ett stort antal olika föremål i husets två våningar. Bl.a. uppehöll vi damer oss en stund vid de fantastiska klänningar, som sytts upp under mitten av 1800-talet till Anton Olssons mamma.

Även Dalslandsdräkten, den första i sitt slag från 1907, kunde beskådas.

Så drog vi vidare på slingrande grusvägar utmed Laxsjöns östra sida mot gården Bågen i Laxarby. Här togs vi emot av nuvarande ägare till gården, skogsmästare Fredrik Karlsson, som gav oss en intressant inblick i gårdens historia. Färden fortsatte sedan mot Laxarby kyrka. Efter en sen ”lunchpicknick” i församlingshemmet



mötte kyrkoherde Hallgren upp och visade oss kyrkan. Han berättade engagerat och initierat om dess historia och visade bl.a. på intressanta föremål med anknytning till Bågen.



Så avslutades denna mycket innehållsrika dag. Inte minst viktigt var, att vi fick tillfälle att umgås med varandra på ett trivsamt och okonventionellt sätt.

Vi ser fram mot nästa mellanårsträff!

Anna-Lena Kadin

För den som vill veta mera om Bågenhuset och gården Bågen hänvisas till publikationer på nätet www.enbagen.dalslanged.com, En hundraåring har kommit hem www.dalslanged.com/bågenhuset

Till Minne

Nedan några minnesord över personer som haft funktioner i föreningen och som avlidit.

Nils Bågenholm avled i sitt hem i Lund den 28/12 2011, 91 år gammal. Fotot är taget på Julafton 4 dagar innan i Göteborg, där han och hustrun Elsie firat Jul. Nils var med när föreningen bildades 1948. Han valdes då till styrelsesuppleant och kvarstod i den funktionen till 1992. Nils växte upp i Göteborg och utbildade sig till gymnastikdirektör, men fick också en militär utbildning under andra världskriget. Som officer deltog han i många FN-missioner; Gaza, Kongo, Cypern, Libanon. Större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade han för civilförsvaret. Nils och Elsie gjorde många resor runt om i världen.



Claes Lundqvist avled den 15/8 2011 vid en ålder av 86 år. Claes var revisor från 1974 till 1986, varav 8 år tillsammans med Inga-Britt Nilsson nedan. Han medverkade till att föreningens ekonomi kunde stabiliseras på 1980-talet. Claes växte upp i Åmål. Efter realexamen gick han en handelsutbildning i Göteborg. Efter detta tog han anställning i Billerudskoncernen, först i Hällefors och arbetade sedan under många år vid deras huvudkontor i Säffle. Han blev Billerud trogen hela sitt yrkesverksamma liv. Under många år verkade han som försäljningschef, men också med logistik. Detta innebar många utlandsresor i tjänsten över hela världen.

Inga-Britt Nilsson avled den 28/3 2012 vid en ålder av 89 år. Inga-Britt var revisor från 1978 till 2008, då den funktionen övergick till sonen Anders. Inga-Britt föddes 1922 på Högkil och växte upp där tillsammans med två systrar. Hennes familj var den sista som bebodde stamfastigheten, då boningshuset brann ner julen 1948, varvid hennes mor och syster omkom. Fastigheten är dock kvar i familjens ägo. Nedan följer utdrag ur en minnesruna som var införd i Dalslänningen den 5/4 2012 av barnen Johannes, Anders och Catarina.

”Hon blev tidigt intresserad av jordbruk, djur och natur och hade för avsikt att utbilda sig till agronom. Efter studentexamen i Vänersborg 1942, kom hon så småningom som lantbrukselev till Remmene, träffade Johannes, gifte sig och blev kvar på gården. Inga-Britt tillhörde en generation som fick uppleva en oerhörd teknisk utveckling, framför allt inom jordbruket. Från föräldragårdens tröskning av säd med slagor inne på logen, och handmjölkning av kor över den gengasdrivna traktorn på 1940-talet, (”den gick på min energi” brukade hon säga), till dagens enorma skördetröskor och Remmenes heldatoriserade mjölkning med mjölkningsrobotar.

På -70-talet då vi barn började bli ”självgående” återupptog hon studierna och började, på grund av sitt stora miljöengagemang, läsa ekosofi på högskolan i Karlstad. Sedan följde språkstudier; franska, engelska och tyska, som ledde fram till en fil. kand. i språk. Hon började vikariera som språklärare på Herrgårdsskolan, Tegnérskolan och Lillerud. Efter några år tyckte hon att det var dags att läsa in lärarutbildningen. 59 år gammal tog hon ut lärarexamen och fick fast tjänst på Herrgårdsgymnasiet. Familjen – framför allt pappa Johannes – var oerhört stolt !

Efter pensionen kunde hon i allt större grad ägna sig åt sitt, genom liver, stora intresse för hästar och ridning. Sin sista häst, fick hon på 70-årsdagen av oss barn. Mamma och (hästen) Lisa följdes sedan åt på många ridturer genom skog och mark. Till sist tog reumatismen överhanden och för tre år sedan fick hon överge ridningen och i stället njuta av familjens hästar från marken.

Inga-Britt levde och verkade på familjens gård ända till sin sista levnadsvecka. Dagen då hon fick sin stroke inspekterade hon omläggningen av taket på ungdjursstallet, såg kvigorna som stod och tittade ut i vårsolen och konstaterade att de där ser då ut att må bra.

Inga-Britts äldre syster Lilly Marcus avled den 13/4 2012 vid en ålder av 94 år. Det var samma dag som Inga-Britt begravdes. En minnesruna över Lilly var införd i Dalslänningen den 20/4 2012, författad av dottern Mari-Louise.

Det är nu Lilly och Inga-Britts barn som är ägare till Högkil.

Olof Bågenholm

Medlemsföretckning 2012

Efternamn	Förnamn	Tabell	Adress	Postnr	Postadress
Ahlström	Christina	1028	Kaptensgatan 5	185 32	VAXHOLM
	m Ove				
	b Gustav				
Ahlström	Hanna	1028	Kaptensgatan 5	185 32	VAXHOLM
Ahlström	Ingrid	1028	Kaptensgatan 5	185 32	VAXHOLM
Almqvist	Greta	1608	Sångspelsgatan 3	422 41	HISINGS-BACKA
Amundson	Catarina	2053	Lavendelvägen 40	668 00	ED
Andersson	Lisa	1784	Nygatan 16 A	462 33	VÄNERSBORG
Andersson	Tommy	1784	Gamla vägen 67	464 40	ÅSENSBRUK
Andersson	Johanna	1784	Oxelvägen 4	181 46	LIDINGÖ
Andersson	Gustav	1784	Oxelvägen 4	181 46	LIDINGÖ
Andersson	Urban	1784	Oxelvägen 4	181 46	LIDINGÖ
	m Maria				
	b Vera				
Axelsson	Anna-Britta	1514	Hesselbomsvägen 68	662 00	AMÅL
	m Ivar				
Berglund	Anders	19	Katrinebergsbacken 28, 5 tr	117 61	STOCKHOLM
	b Katarina				
	b Martin				
Berglund	Ingrid	19	Ada Nilssons gata 13	126 00	HÄGERSTEN
Bertilsson	Gertrud	1103	Holmvägen 7	756 51	UPPSALA
	m Sven-Erik				
Björnstedt	Torbjörn	2520	Henriksdalsringen 11	131 32	NACKA
	Lena				
Bohman-Bågenholm	Monica	7	Linnégatan 60	413 08	GÖTEBORG
Brinck-Odermalm	Marianne	943	Örnäsvägen 48 B	302 40	HALMSTAD
Bågenholm	Andreas	10	Knektedalsgatan 5	417 28	GÖTEBORG
Bågenholm	Cecilia	18	Per Wickenbergsgatan 3	217 54	MALMÖ
Bågenholm	Eida	7	Nyckelgatan 116	931 63	SKELLEFTEÅ
Bågenholm	Elisabet	19	Gyllenheimgatan 3	462 35	VÄNERSBORG
Bågenholm	Ethel	908	Bergsvägen 7	472 32	SVANESUND
Bågenholm	Fredrik	18	Sankta Gertruds väg 3	231 45	TRELLEBORG
San Miguél Martinez	m Salomé				
San Miguél Bågenholm	b Alma				
San Miguél Bågenholm	b Andréa				
Bågenholm	Gunnel	18	Upplandsgatan 79, 3tr	113 44	STOCKHOLM
Bågenholm	Gunvor	7	Backluravägen 175	149 43	NYNÄSHAMN
Bågenholm	Göran	908	Holzer Weg 20	D-517 66	ENGELSKIRCHEN
	Martine				
	David				
	Lennart				
Bågenholm Widman	Katarina	1323	Senapsgränd 21	182 45	ENEBYBERG
Bågenholm	Magnus	1351	Breviksvägen 12	421 67	VÄSTRA FRÖLUNDA
Bågenholm	Manja	1351	Solursgränd 8	162 65	VÄLLINGBY
Bågenholm	Olof	18	Kamgräsvägen 10	310 44	GETINGE
	m Ingela				
Bågenholm	Ralph	7	Vikekärrsvägen 27	429 34	KULLAVIK
Bågenholm	Rune	908	Skogslyckevägen 25	472 31	SVANESUND
	m Lena				
	Viktoria				
	Anna-Britta				
	Isabell				
Bågenholm	Sven-Erik	1332	Hasslingegatan 3	421 60	V. FRÖLUNDA
	m Rita				
Bågenholm	Åsa	7	Skomakarvägen 25 B	136 70	VENDELSÖ
Cargin	Ove	1982	Junohällsvägen 19	112 64	STOCKHOLM
Creutziger	Mona	416	Friggvägen 18	857 40	SUNDSVALL

Danielsson	Tommy	1007	Mjölnergatan 26	461 33	TROLLHÄTTAN
	m Vibeke				
Emanuelsson	Ragnar	1182	Risgårde, Mellomgårde	521 54	FLOBY
Englund	Cecilia	2052	Lövberg 108	861 93	LJUSTORP
Eriksson	Eva	2052	Mellberg 175	861 93	LJUSTORP
	m Nils Åke				
Eriksson	Hans	997	Storgatan 26	668 30	ED
Eriksson	Inga-Maj		Marierovägen 35 F	462 37	VÄNERSBORG
Eriksson	John Albert	2052	Mellberg 175	861 93	LJUSTORP
Eriksson	Nils Henrik	2052	Rogsta gård 3148	861 93	LJUSTORP
	m Anna				
	b Astrid				
	b Viking				
Eriksson- Zetterqvist	Ulla	2052	Guvernörsgatan 3	414 76	GÖTEBORG
	m Henrik				
	b Hilmer				
	b Alma				
Eriksson	Åsa	2052	Jällvik 316	861 93	LJUSTORP
Edén	b Aron				
Edén	b Assar				
Erlandsson	Ann-Catrine	210	Storgatan 44	461 30	TROLLHÄTTAN
Erlandsson	Folke	214	Ringvägen 17	453 34	LYSEKIL
	m Mona				
Erlandsson	Lena	210	Lextorpsvägen 519 B	461 64	TROLLHÄTTAN
Erlandsson	Lilly	1620	Solbacken	660 11	BILLINGSFORS
Erlandsson	Mats	210	Bronsåldersvägen 1	542 45	MARIEÅSTAD
	m Anna-Greta				
Ewers	Ingegerd	1364	Stålverksgatan 68	724 77	VÄSTERÅS
Falch	Gladys	1093	Docentbacken 15	104 05	STOCKHOLM
Fredriksson	Anita	1007	Fornstigen 6	668 32	ED
	m Åke				
Friberg	Fredrik	741	Strandvägen 16	571 38	NÄSSJÖ
Fugman	Karin	1795	Kärrvägen 4 A	756 46	UPPSALA
Galle	Daga	467	Åkerstigen 6	178 34	EKERÖ
Gillqvist	Hans-Christer	1697	Färgargårdstorget 22 Bv	116 43	STOCKHOLM
Gunne	Monica	1072	Högbergsgatan 11	116 20	STOCKHOLM
Gustavsson	Anders	1739	Tingsgatan 15	672 30	ÄRJÄNG
Gustafsson	Elnor	1009	Alegatan 1	668 30	ED
Gustavsson	Sigrid	573	Sjöbacken 10	668 00	ED
	m Sigfrid				
Hakefjäll	Anne Charlotte	1093	Orrspelsvägen 4	183 57	TÄBY
Hartman	Margareta	2056	Kvartettvägen 1	451 70	UDDEVALLA
Hedman	Kristina	1772	Rönnbärsvägen 10	135 42	TYRESÖ
	m Mats				
Heimer	Anders	1028	Snarstad S:a Morgonhöjden	655 93	KARLSTAD
	b Oskar				
Heimer	Josefin	1028	Snarstad S:a Morgonhöjden	655 93	KARLSTAD
Heimer	David	1028	Nygatan 12	652 20	KARLSTAD
Heimer	Per-Wilhelm	1028	Kärr 8	681 93	KRISTINEHAMN
	m Marianne				
Hellström	Tore	1073	L. Hanåsa	579 92	HÖGSBY
Hennings	Gösta	45	Vindön 311	473 91	HENÅN
Hennings Palmer	Maria	45	Vindön 311	473 91	HENÅN
Hernvall	Lars		Fänkålsvägen 26	238 38	OXIE
	m Gerd				
Holm	Gunnel	1037	Torkel Höges gränd 17	224 75	LUND
	b Anna				
Holm	Kaisa		Eklövsvägen 104	443 50	LERUM
	m Bengt				
Holm	Lennart	1035	Ö. Ågatan 73 E	753 22	UPPSALA

Holm	Wilhelm	1045	Bävebäcksgatan 4	451 50	UDDEVALLA
Höyer-Pedersen	Lise	1407	Tvervedveien 28	N-3153	TOLVSRÖD NORGE
Andersen	m Ivar Henrik				
Janhäll	Margareta	1364	Gladiolusgatan 5 C	431 61	MÖLNDAL
Jansson	Henrik	2052	G:a Hörhagevägen 12	438 93	LANDVETTER
Jansson	Lena	2052	Lilla Havden	660 10	DALS-LÅNGED
Jansson	Siv	1728	Södergatan 17	467 31	GRÅSTORP
Jansson	Ulla	2053	Sjökasen	668 00	ED
Jonsson	Elisabeth	2052	Stora Havden 20	660 10	DALS-LÅNGED
	m Anders				
	b Gustav				
Jonsson	Carl	2052	Stora Havden 20	660 10	DALS-LÅNGED
Jonsson	Gunilla	2009	Eskadervägen 10	183 54	TÄBY
Jonsson	Katarina	19	Pilgrimsvägen 6	596 31	SKÄNNINGE
Kadin	Anna-Lena	1027	Friggvägen 28	857 40	SUNDSVALL
	m Svante				
Kadin	Gunnar	1027	Bälingevägen 17	125 41	ÄLVSJÖ
	m Birgitta				
	b Lukas				
	b Elsa				
Kadin	Ylva	1027	Johannelundsgatan 8	854 34	UPPSALA
Karlsson	Anette	2077	Porsvägen 14	192 48	SOLLENTUNA
Svensson	Pär				
Svensson	Filip				
Sterner	Alida				
Sterner	Amanda				
Karlsson	Ingvar	2077	Sidan Norra 506	666 31	BENGTSFORS
	m Barbro				
Karlsson	Torkel	1206	Lövkullevägen 41	433 60	SÄVEDALEN
Kristiansson	Aron	18	Tomtebogatan 37	113 38	STOCKHOLM
Öjerskog	m Anna-Lotta				
Kristiansson	b Olof				
Kristiansson	Frida	18	Upplandsgatan 79, 3tr	113 44	STOCKHOLM
Kristiansson	Tove	18	Gudmundsgatan 1 B	412 51	GÖTEBORG
von Krogh	Ebba	18	Torpfors, Skogsberg	668 92	ED
Lindahl	Märta		Doktor Forselius gata 18	413 26	GÖTEBORG
Lindell	Kerstin	46	Danska vägen 28 K	461 77	SJUNTORP
	m Nils				
Lindén	Margareta	1772	Nilssonsberg 17	411 43	GÖTEBORG
Lindgren	Jan	1112	Geijersgatan 10	411 34	GÖTEBORG
Lindström	Katarina	1784	Källängsvägen 18 B	181 44	LIDINGÖ
	m Magnus				
Lundell	Karin	1812	Slagugglevägen 8	738 33	NORBERG
Abnelius	m Elving				
Lundell	Malte	1812	Bokvägen 8	435 37	MÖLNLYCKE
	m Kerstin				
Lundgren Galle	Monica	467	Rökerigränd 7 B	172 70	SUNDBYBERG
Lundqvist	Ingrid	1022	Förbindelsevägen 39	429 30	KULLAVIK
Lundqvist	Mats	1022	Östra Korshamnsvägen 6	429 31	KULLAVIK
Lundqvist- Otterhed	m Anna				
Lundqvist-Otterhed	b Erik				
Lundqvist-Otterhed	b Anton				
Lundqvist	Per-Åke	1022	Malmgatan 11	662 33	ÅMÅL
Lyhagen	Eva	1007	Slaktarevägen 5	245 35	STAFFANSTORP
Lyhagen	Jasmine	1007	Slaktarevägen 5	245 35	STAFFANSTORP
Lyhagen	Isabella	1007	Slaktarevägen 5	245 35	STAFFANSTORP
Magnusson	Carl-Olof	399	Vallmästarevägen 125	352 61	VÄXJÖ
Malmberg	Bertil	50	Halvors väg 138	461 42	TROLLHÄTTAN
	m Kerstin				
Malmberg	Olof	50	Sädesbingen 33	461 61	TROLLHÄTTAN

Marcus	Kicki	1779	Gassarvet, Hansgattu 7	793 97	SILJANSNÄS
Michaelsen	Elisabeth	1028	Österviks gård	681 95	KRISTINEHAMN
Nilsson	Anders	1780	Remmene gård	661 93	SÄFFLE
Olsson	Lennart	2070	Skogsvägen 2	442 50	YTTERBY
Steen-Olsson	m Eivor				
Paulsen	Mary	1093	Orvägen 40	183 51	TÄBY
Perslow	Anna-Sara	2052	Birkagatan 25	416 56	GÖTEBORG
Sandberg	Anna	1116	Sörby 606	744 91	HEBY
Sandberg	Wega	1116	Dåverud 18	666 91	BENGTSFORS
Slavik	Andrej	1022	Dr Forselius backe 50	413 26	GÖTEBORG
Slavik	Margareta	1022	Box 130	311 06	HEBERG
Folkesson	m Mats				
Stake	Inga-Maj	1300	Bergsjövägen 3	428 35	KÄLLERED
Stake	Lilliertz	1300	Åsa Bäckvägen 113 A	439 54	ÅSA
Staland	Margit	1359	Starlanda 3	450 63	HÖGSÄTER
Staland	Peter	1357	Solövägen 30 B	185 41	VAXHOLM
Stennrick	Lars-Erik	1818	Trädgårdsgatan 9	671 30	ARVIKA
	m Gerd				
Suttner	Carl-Erik	2099	Idungatan 9	113 45	STOCKHOLM
Suttner	Georg	2100	Hästholmsvägen 8, 6 tr	116 44	STOCKHOLM
Svensson	Helena	197	Motellvägen 8	439 54	ÅSA
	b Emma				
Svensson	Kajsa	2054	Nordbacken 5	457 91	TANUMSHEDA
Tageson	Rolf	1817	Västra Storgatan 17	661 30	SÄFFLE
Talcot	Ingrid	308	Bangatan 54	414 64	GÖTEBORG
Wahlström	Karin	1511	Västra Solhem 131	662 91	ÅMÅL
Wernberg	Majlis	2137	Klasrovägen 37 B	191 49	SOLLENTUNA
Wiebe	Fredrik	1965	Sandsoppsgatan 41	745 44	ENKÖPING
	m Louise				
Wiebe	Magnus	1965	Västerleden 58	745 62	ENKÖPING
Wiebe	Karin	1965	Staketgatan 21 B	803 23	GÄVLE
Wiechel	Anna Lisa	373	Furusundsgatan 14, 5 tr	115 37	STOCKHOLM
Wiechel	Elisabeth	373	Kungsbrostrand 17, 7 tr	112 26	STOCKHOLM
Wigh	Ylva	255	Primusgatan 81	112 67	STOCKHOLM
	m Ingemar				
Wigh	Karolina	255	Skräddarns backe 13	196 34	KUNGSÅNGEN
Wigh	Hanna	255	Primusgatan 81	112 67	STOCKHOLM
Winqvist	Eva	10	Hakenstigen 179	260 13	SANKT IBB
	m Nils-Erik				
Zaar-Marcus	Kari	1779	Ängsvägen 14	791 43	FALUN
	b Oliver Alexander				
	b Max Anders				
von Zweigbergk	Mikael	1026	Hedlundsgatan 18	413 21	GÖTEBORG
	m Birgitta				
von Zweigbergk	Fredrik	1026	Vidkärrstigen 7	416 72	GÖTEBORG
von Zweigbergk	Rebecka	1026	Hedlundsgatan 18	413 21	GÖTEBORG
Örtemark	Lars	2366	Rölandagården	668 93	ED
Örtemark	Lena	2366	Sandgärdesgatan 29	666 31	BENGTSFORS